

Nieuwsbrief Lieve Hemel



Boodschap van de paus voor de veertigdagentijd...



Paus Franciscus laat zijn boodschap voor de Veertigdagentijd dit jaar aansluiten bij het thema van het Jubeljaar 2025: Pelgrims van hoop. Hij roept de gelovigen dan ook op om in de Vastentijd samen op weg te gaan, in hoop, met de blik gericht op het viere van de Verrijzenis van Christus met Pasen!

De paus splitst zijn thema 'Samen op weg gaan in hoop' op in drie deelonderwerpen: op weg gaan, samen en in hoop. Alle drie de deelonderwerpen roepen op tot bezinning en bekering.

Paus Franciscus herinnert aan de exodus of uittocht van het volk Israël uit het land Egypte. Deze bevrijding uit slavernij doet denken aan de vele immigranten en vluchtelingen die op weg gaan uit vaak hopeloze situaties. Dat kan in de Veertigdagentijd aanleiding zijn om daarover na te denken: 'Het zou een goede oefening zijn om de concrete realiteit van menige migrant of pelgrim onder ogen te zien en ons er zo bij te laten betrekken dat wij ontdekken wat God van ons vraagt om betere reizigers te zijn op weg naar het huis van de Vader. Dat is een goed "onderzoek" voor een reiziger' zegt de paus.

In synodaliteit

Hij roept verder op om vooral samen op weg te gaan, in synodaliteit: 'Wij gaan in dezelfde richting, naar hetzelfde doel en luisteren daarbij naar elkaar met liefde en geduld.' De derde oproep tot bekering gaat over hoop: '...de hoop, het vertrouwen in God en zijn grote belofte, het eeuwige leven. Wij moeten ons afvragen: ben ik ervan overtuigd dat God mijn zonden vergeeft? Of gedraag ik mij, alsof ik mij zelf wel zou kunnen redden?' aldus paus Franciscus.

Hij besluit zijn boodschap met de volgende bedewens: 'Moge de Maagd Maria, Moeder van de Hoop, voor ons ten beste spreken en ons geleiden op de weg van de Veertigdagentijd.'

Lees hier de [complete boodschap van Paus Franciscus voor de Veertigdagentijd](#).

bron: rkkerk.nl

Caritas in het jubeljaar - Week van Hoop



Caritas in het jubeljaar Maandag 17 maart 19.30 uur

In dit jubeljaar worden we uitgenodigd om 'Pelgrims van Hoop' te zijn. Dat doen we door bijvoorbeeld op bedevaart te gaan, in ons eigen bisdom of naar Rome.

We worden echter ook opgeroepen om juist in dit jubeljaar origineel te zijn en niet te vergeten. Wij willen u uitnodigen om ideeën te bedenken hoe we dit het beste vorm kunnen geven en hoe iedereen daar een bijdrage aan kan leveren. Daarom organiseren we een avond waarin we samen willen inventariseren wat we belangrijk vinden en waar we de mogelijkheden zien.

We hopen vele van u te mogen ontmoeten op **maandag 17 maart** in de **H. Michaelkerk** - Hooghout 67, Breda. Daar staat vanaf 19.15 de koffie klaar.

Parochiale teams en de IPCI (Interparochieel Caritas Instelling) Zonië Breda

Familezondagen

Wanneer komen we samen?
Elke derde zondag van de maand, behalve tijdens de zomervakantie. Afwisselend in Prinsenbeek/Princenhage. Daarnaast hebben we nog een aantal extra activiteiten. Exacte data en locaties vind u terug op de apart te verkrijgen kalender.

Programma Prinsenbeek

9.30 uur	Vieren: Eucharistie voor het gezin
10.30 uur	Ontmoeten: pauze met koffie/thee/ranja
11.00 uur	Leren: catechese met leeftijdsgenoten
12.00 uur	Afsluiting

Programma Princenhage

9.30 uur	Leren: catechese met leeftijdsgenoten
10.30 uur	Ontmoeten: pauze met koffie/thee/ranja
11.00 uur	Vieren: Eucharistie voor het gezin
12.00 uur	Afsluiting

Locatie: Prinsenbeek
Markt 32
4841 AC Prinsenbeek

Locatie: Princenhage
Haagsemarkt 4
4813 BA Breda

Aanmelden / meer info:
familezondagen@parochiemariamagdalena.nl

Familezondagen Ontmoeten - Vieren - Leren



Parochie H. Maria Magdalena

De eerstvolgende familiezonntag is op:
Zondag 16 maart a.s. om 09.30u in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek..

Van harte welkom!

24 uur voor de Heer



Ook dit jaar vindt weer het gebedsinitiatief '24-uur voor de Heer' plaats in het bisdom Breda. Van **vrijdag 28 maart 12.00 uur tot zaterdag 29 maart 12.00 uur** zal er in diverse kerken en kapellen in het hele bisdom 24-uur achter elkaar worden gebeden bij het Allerheiligst Sacrament, en waar mogelijk, zal er een priester beschikbaar zijn voor het Sacrament van Verzoening. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Meer informatie kunt u vinden op de [website van Bisdom Breda](#).

Aanbidding in de Maria kapel

Ook in de kerk OLV ten Hemelopneming, in de Mariakapel, zal er vanaf woensdag **12 maart** iedere woensdagmiddag van **14.30-15.30u** aanbidding zijn.

Parochiekronieken



Gedoopt

16 februari: Romy Mertens (H. Martinus, Princenhage)



Overleden

5 februari de heer M.H.A. (Rien) Weterings, (OLV ten Hemelopneming, Prinsenbeek)

8 maart de heer M.P. (Rien) Kleemans, (OLV ten Hemelopneming, Prinsenbeek)

Stille omgang Amsterdam 15 en 16 maart



30 maart - Gezinsmiddag Ossendrecht



Gezinsmiddag met bezoek aan Ossendrecht, de geboorteplaats van de heilige Zuster Marie-Adolphine. Er zal een tocht gemaakt worden langs voor haar belangrijke plaatsen en we horen haar levensverhaal.

Kijk op de [website van het bisdom Breda](#) voor het gehele programma en opgave

Chrismamis 16 april in Goes



In de Goede week voor Pasen wordt op **woensdag 16 april 2025** de Chrismamis van het bisdom Breda gevierd.

Vanaf 19:00 uur zijn gelovigen vanuit alle hoeken van het bisdom welkom in de kerk van de H. Maria Magdalena te Goes.

Er wordt vanuit Groot Breda onderzocht of het rendabel is om gezamenlijk met een bus naar Goes te gaan.

Kijk [hier](#) voor meer informatie.

Jeugd en jongeren



Altijd wat te doen!

Op steeds meer plaatsen komen tieneren en jongeren samen om te groeien in geloof.

[Hier](#) een overzicht met bijeenkomsten op verschillende plaatsen in het bisdom.

40 dagen retraite



40dagenretraite.org



Kijk op onze website voor de actuele vieringen

U kunt ons vinden
Parochie H. Maria Magdalena
Markt 32
4841 AC Prinsenbeek
Nederland
KVK 74900897

Facebook Website Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan [f\(email\)](#). • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien](#) en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl toe aan uw adresboek.

Laposta