

Nieuwsbrief Lieve Hemel



Van de pastor.....

C + M + B

Het zal je duidelijk worden dat bovenstaande geen wiskundige of scheikundige formule is, maar een verwijzing naar een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen.

In de loop der tijden zijn daar ook voorgedrukte kaarten bijgekomen die boven de deur kunnen worden opgehangen.

De laatste jaren neemt de traditie van huiszegenkaarten in Nederland weer aan populariteit toe. Ook in het bisdom Breda vinden de huiszegenkaarten intussen elk jaar hun weg naar parochies en gezinnen.

Een belangrijke gedachte daarbij is dat zowel het kerkgebouw als de huiselijke omgeving belangrijke plaatsen van geloofsbeleving en geloofsverdracht zijn.

De huiszegenkaarten kunnen in de parochie gezegend worden waarna de gelovigen ze mee naar huis kunnen nemen om deze thuis een plaats te geven of aan iemand te geven.

Betekeningen C + M + B Er zijn diverse betekenissen die worden toegekend aan de letters C+M+B op de huiszegen:

- 1) **Caspar Melchior Balthasar** De letters C+M+B worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.
- 2) **Christus Mansionem Benedicat** Deze letters zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald: "Christus zegene dit huis".
- 3) **Cana Magi Baptisma** De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Christus + Mansionem + Benedicat

20 C M B 25

Christus + Zegene + Dit huis

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/huiszegen

Familiezondagen

Wanneer komen we samen?

Elke derde zondag van de maand, behalve tijdens de zomervakantie. Afwisselend in Prinsenbeek/Princenhage. Daarnaast hebben we nog een aantal extra activiteiten.

Exacte data en locaties vind u terug op de apart te verkrijgen kalender.

Programma Prinsenbeek

9.30 uur Vieren: Eucharistie voor het gezin
10.30 uur Ontmoeten: pauze met koffie/thee/ranja
11.00 uur Vieren: catechese met leeftijdsgenoten
12.00 uur Afsluiting

Programma Princenhage

9.30 uur Leren: catechese met leeftijdsgenoten
10.30 uur Ontmoeten: pauze met koffie/thee/ranja
11.00 uur Vieren: Eucharistie voor het gezin
12.00 uur Afsluiting

Locatie: Prinsenbeek
Markt 32
4841 AC Prinsenbeek

Locatie: Princenhage
Haagsemarkt 4
4813 BA Breda

Aanmelden / meer info:
familiezondagen@parochiemariamagdalena.nl



De eerstvolgende familiezondag is op:
Zondag 19 januari a.s. om 09.30u in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek.

Van harte welkom!

Welkom in Veenendaal! Conferentie Missionaire Parochie 2025



Op 8 februari 2025 wordt in Veenendaal de vierde conferentie Missionaire Parochie georganiseerd, met als thema "Blijf in Mij".

Wil je nog mee, kijk dan [hier voor meer informatie en het programma](#).

Terugblik op het Kerstkaarten-initiatief i.s.m. de Basisscholen in Princenhage.



Midden in de winternacht...

Rendieren, kerstbomen, vuurwerk, gedichtjes, sneeuwpoppen, knappe engelen en charmante stalletjes... alle kinderen van de basisscholen de Eerste Rith en de Sinte Maerte hebben in de klas enthousiast gewerkt, getekend en gekleurd te kunnen verrassen met een persoonlijke, originele kerstkaart.

Een activiteit die in Corona tijd werd opgezet maar ook dit jaar enthousiast en hartverwarmend door hen werd voortgezet.

Op donderdag 19 december brachten alle kinderen samen hun zelfgemaakte kaarten mee naar de St. Martinuskerk, waar hen door Han Geppaar het kerstverhaal werd verteld. Daarna hebben zij met elkaar gedichten, lieve wensen en hoop uitgesproken en samen gezongen.

Het werd een hele sfeervolle aanloop naar Kerstmis! Alle leerlingen van de Sinte Maerte die tegelijkertijd in, voor en naast de kerkbanken plaatsnamen en samen zingend leverde de hele groep een unieke ervaring in onze St. Martinuskerk op. De op handen zijnde kerstmusical werd nog bij de kinderen onder de aandacht gebracht, welke op Kerstavond eveneens heel goed bezocht en positief ontvangen werd.

Zoveel enthousiaste, creatieve en maatschappelijk betrokken Kerstkinderen: hoopgevend voor de toekomst! Dank aan alle leerkrachten en ouders die geholpen hebben dit licht te verspreiden.



Kerstmusical



Ook dit jaar werd er een Kerstmusical opgevoerd. Er waren 2 voorstellingen: in Prinsenbeek en in Princenhage. Beide voorstellingen werden zeer druk bezocht door kinderen en hun ouders en veel opa's en oma's.

Het was een groot succes zowel voor de kinderen als ook voor de organisatoren.

We konden veel complimenten in ontvangst nemen bij het verlaten van de kerk.

Parochiekronieken



Overleden

12 december mevrouw H.C.M. (Lenny) Fluitman - de Krom, (OLV ten Hemelopneming, Prinsenbeek)

15 december de heer H.A.J. (Dick) van der Sanden (H. Martinus, Princenhage)

15 december mevrouw M.H.H. (Marijke) Broekhoven (H. Martinus, Princenhage)

21 december de heer J.A.A. (Kuijpers) (H. Martinus, Princenhage)

28 december de heer A.A. (Toon) Meeuwissen (OLV ten Hemelopneming, Prinsenbeek)

8 januari mevrouw E.A.H. (Emma) Biemans - Romme (OLV ten Hemelopneming, Prinsenbeek)

Gastvrijheid in de missionaire parochie



Wat betekent het om een gastvrije parochie te zijn? Hoe past dit bij onze opdracht om missionair te zijn? Over deze vragen willen Mirjam Spruit en Tim Schilling met ons nadenken tijdens een bijeenkomst over gastvrijheid in de missionaire parochie op zaterdag 25 januari 2025 van 10.00 tot 12.00 uur.

De bijeenkomst vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de Antoniuskathedraal en biedt verdieping voor iedereen die zich inzet voor een welkome kerk. Mensen van het welkomsteam,

koffieschenkers, gastheren en -vrouwen, openstellers, enzovoort. Maar verder zijn alle geïnteresseerden van harte welkom!

Mirjam Spruit en Tim Schilling geven eerst een inleiding waarin ze vanuit bijbels perspectief het begrip gastvrijheid verkennen. Daarna gaan we in groepjes met elkaar in gesprek over de praktische kant van een kerk die voor mensen een gastvrije plek wil zijn. Tot slot brengen we de gesprekspunten bij elkaar en kijken we naar wat ons te doen staat.

Aansluitend is er gelegenheid om samen te lunchen.

Voor de bijeenkomst kun je je aanmelden bij steven.vanroode@parbc.nl. Als je ook aan de lunch wil deelnemen, geef dat dan bij je aanmelding aan.

Start het nieuwe jaar met Alpha

Alpha - Antwoord op je vragen

Misschien vraag jij jezelf ook wel eens af: is dit het nu, of is er meer tussen hemel en aarde? Wie ben ik eigenlijk? Bestaat God? Wat is de zin van het leven? Wie is Jezus? Waar ga ik heen als ik dood ga?

Wanneer je rondloopt met dit soort vragen is de Alpha iets voor jou!

Wanneer: 10 avonden op donderdag vanaf 23 januari t/m 3 april 2025 en één hele zaterdag op 15 maart.

Ontmoeten: De eerste bijeenkomst op 23 januari start om 19.15 uur en is een vrijblijvende introductieavond om te zien of Alpha iets voor je is. Alpha is geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting of kosten.

De volgende bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur met een gezellige en lekkere maaltijd.

Vragen & Ontdekken: Na een inleiding op het thema, gaan we in gesprek met elkaar onder leiding van een gespreksleider tot 21.00 uur.

Locatie: Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda

Aanmelden (t/m 20 januari) / meer info:
hannekecomenonline.nl



Iedere woensdag: koffie - en thee ochtend in de Johanneskerk



Elke woensdagochtend van half 11 tot 12 uur treffen mensen elkaar die betrokken zijn bij de Johanneskerk. Ook de mensen van de Martinuskerk zijn van harte welkom. Een gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van koffie of thee, soms ook met iets lekkers erbij.



Kijk op onze website voor de actuele vieringen



Facebook

Website

Instagram

U kunt ons vinden

Parochie H. Maria Magdalena
Markt 32
4841 AC Prinsenbeek
Nederland
KvK 74900897

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl toe aan uw adresboek.

