

Nieuwsbrief Lieve Hemel



H. Maria Magdalenaparochie Kanselbericht weekend 26 januari 2025

Beste medeparochianen,

Namens het parochiebestuur en namens het pastoraal team doe ik u een mededeling over het pastoraal team. Het betreft de benoeming van pater Kristof Alfrianto en de inzet van pastoor Norbert Schnell.

Met ingang van 15 januari is pater Kristof Alfrianto door bisschop Liesen benoemd tot kapelaan in onze parochie. Pater Kristof zal voor de helft van zijn tijd beschikbaar zijn voor onze parochie.

Pater Kristof is missionaris van de SVD. Sinds enkele maanden is hij lid van de gemeenschap van de SVD aan het Belgiëplein in Breda Noord, waar ook pater Gilbert woont. Pater Kristof komt uit Indonesië. Hij werd in 2020 tot priester gewijd voor de SVD en is daarna naar Nederland gekomen. Hij heeft in verschillende parochies in ons land ervaring opgedaan en is nu naar Breda gekomen om de gemeenschap van de SVD in Breda te versterken en om pastorale taken op zich te nemen in onze parochies. Pater Kristof heeft kennis gemaakt met de leden van het pastoraal team en met het bestuur van onze parochie. Die kennismaking was heel positief en gaf bestuur en team vertrouwen op goede samenwerking.

Pater Kristof krijgt in onze parochie een aanstelling van 0,5 fte. Zijn komst maakt het mogelijk dat pastoor Norbert Schnell enkele taken in onze parochie neerlegt. Norbert moet meer tijd en aandacht geven aan zijn opdracht als vicaris-generaal. Hij blijft voor 0,1 fte verbonden aan onze parochie. Pastoor Schnell zal vooral bestuurlijke taken in onze parochie verzorgen, de uitvoerende pastorale taken worden door de andere teamleden verzorgd.

Pater Kristof krijgt ook een benoeming in de parochie van de H. Familie van Breda. Ook bij die benoeming gaat het om een aanstelling van 0,5 fte. Wij zijn blij dat wij in ons werken en samenwerken mogen rekenen op de inzet van pater Kristof.

Binnenkort zult u in en rondom de vieringen in onze kerken kennis kunnen maken met pater Kristof.

Wij vragen uw gebed voor pater Kristof, voor onze parochie en voor de parochies van de zone Breda.

Actie Kerkbalans 2025

PAROCHIEBIJDRAGE DOOR MIDDEL VAN EEN PERIODIEKE GIFT

Je vrijwillige bijdrage is onder voorwaarden aftrekbaar van de Inkomstenbelasting. Wanneer je kiest voor een periodieke schenking voor tenminste 5 jaar is zelfs het hele bedrag elk jaar aftrekbaar. Je kunt dit formulier aanvragen bij het secretariaat van de parochie via info@parochiemariamagdalena.nl of downloaden op www.belastingdienst.nl.

Parochie H. Maria Magdalena
Markt 32
4841 AC Prinsensbeek
Tel: 076 5412231 9:00-11:30 uur
www.parochiemariamagdalena.nl
parochiebijdrage@parochiemariamagdalena.nl

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

VOOR PRINCEHAGE (H. Martinus):
Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda
Rabobank NL62 RABO 0142 4570 19

VOOR EFFEN (H. Moeder Gods):
Effenweg 3, 4838 BA Breda
Rabobank NL44 RABO 0142 4041 97

VOOR WIJK HEUVEL:
Rabobank NL66 RABO 0142 4041 79

VOOR WIJK TUINZIGT:
Rabobank NL36 RABO 0142 4092 78

VOOR WIJK LIESBOS:
Rabobank NL47 RABO 0142 4105 35

VOOR PRINSENBEEK (OLV Ten Hemelopneming):
Markt 32, 4841 AC Breda
Rabobank NL69 RABO 0142 5050 05

Actie Kerkbalans

PAROCHIE HEILIGE MARIA MAGDALENA
Breda-West, Prinsensbeek, Effen, Liesbos

De Actie Kerkbalans 2025 wordt dit jaar gehouden van zaterdag 11 tot en met zaterdag 25 januari. Ook u/jij, parochiaan van de parochie H. Maria Magdalena, zult inmiddels de bekende envelop in de brievenbus hebben gevonden. Vele vrijwilligers hebben zich hier voor ingezet. Hartelijk dank!

De jaarlijkse fondsenverzamelende actie van Actie Kerkbalans is onmisbaar. Want kerk-zijn kost geld. Kerken zijn volledig afhankelijk van giften. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in Actie Kerkbalans om een beroep te doen op hun leden voor een financiële bijdrage.

Mogen we dit jaar ook weer op jou/u rekenen?

Leerling zijn van Jezus. Omzien naar elkaar. God ontmoeten. Rust vinden en bezinnen. Meedoen aan Alpha en familiezondagen. De kerk is op tal van manieren van betekenis. Als missionaire parochie zijn we op weg om in de Naam van Jezus zachtmoedig te verbinden. Maar ook dat je je bewust bent dat je gezien wordt, gekend en geliefd. Het lef hebben om te luisteren naar elkaar, begrip hebben, niet oordelen maar vergeven. Elkaar hoop geven... Heb jij het lef?

Met Actie Kerkbalans doen we een beroep op je betrokkenheid en vrijgevigheid. Als parochianen, als leerlingen van Jezus delen we de verantwoordelijkheid om onze kerk levendig en bloeiend te houden. Actie Kerkbalans is essentieel voor het financiële welzijn van onze parochie. Jouw bijdrage maakt het mogelijk om onze kerk te onderhouden en om onze kerkelijke taken voort te zetten.

Bouwen aan de kerk van morgen en zorg dragen voor het heden. We zijn trots op onze prachtige kerkgebouwen die meer dan alleen onderhoud vragen. Er zijn ook aanpassingen nodig. Om aanwezig te kunnen blijven, voor een duurzaam gebruik en om deze op een duurzame manier te kunnen verwarmen met oog voor Gods Schepping. De Martinuskerk is letterlijk en figuurlijk een kostbaar gebouw waar een breder draagvlak en gebruik nodig is. We zijn bezig met vervanging van de dakbedekking van de kerk in Prinsensbeek en met een kapelruimte in Effen waar de kerk deels een andere bestemming krijgt.

Een gastvrije kerk

We zijn een Kerk met open armen. Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft. Wie je ook bent en wat je ook doet, je bent hier welkom, omdat God onvoorwaardelijk van je houdt.

Missionaire parochie

Een missionaire parochie die betrokken is bij de samenleving en uitgaat naar de randen ervan. Een parochie waar mensen zich thuis voelen, omdat ze in de Naam van Jezus gezien en gekend en geliefd worden en daardoor levensvreugde en nieuwe moed ervaren.

Inspirerende vieringen

In de kerk kun je elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag. Tijd vinden om te bidden voor alles wat jou bezighoudt. Aangeraakt worden door God en je geloof met anderen delen.

Familiezondagen

Via de familiezondagen brengen we gezinnen samen om kerkgemeenschap te vormen. We delen het leven met elkaar, bidden, viëren en spreken over het geloof. We komen afwisselend bijeen in Prinsensbeek of Princenhage, iedere derde zondag van de maand.

Alpha

Tijdens gezellige avonden in een ongedwongen sfeer ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. We beginnen met samen eten. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over inspirerende onderwerpen, zoals: 'Is er meer?', 'Wie is Jezus?' en 'Wat is bidden en hoe doe je dat?'.

Kijk op onze website voor de actuele vieringen



Facebook



Website



Instagram

U kunt ons vinden

Parochie H. Maria Magdalena
Markt 32
4841 AC Prinsensbeek
Nederland
KvK 74900897

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden. • U kunt ook uw [gegevens](#) inzien en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl toe aan uw adresboek.

