

Nieuwsbrief Lieve Hemel



Van de pastor.....

De zomertijd is overgegaan in wintertijd. Hoewel je dat nog niet echt merkt aan de temperatuur – het is betrekkelijk warm voor de tijd van het jaar – staat de zon fors lager. De dagen korten in hoog tempo. Met het Hoogfeest van Allerheiligen en de gedachtenisviering van Allerzielen begint de laatste maand van het kerkelijk jaar. De sfeer in de liturgie verandert en de teksten spreken over de eindtijd. Dat is tegelijkertijd ook een hoopvolle tijd omdat het uitziet naar de terugkomst van de Heer. Ook de advent die op 30 november met de vespers begint spreekt over de verwachte terugkomst van Jezus. Tot aan kerstmis wordt nogal eens gezongen:

Als tussen licht en donker - de tijd zijn stroom versnelt, zijn wij in U verzonden, - ons hart raakt niet ontsteld, Gij leeft en houdt de wacht, - wij hebben niets te vrezen, de slaap zal ons genezen. - Gij waakt de ganse nacht.

Misschien ben je persoonlijk met de wederkomst van Christus helemaal niet bezig. Het gaat niet eens door je hoofd. Anderzijds brengen de komende weken je misschien toch wel in een piekerstemming, een beschouwende houding. Wellicht kan het bovenstaande lied wat vertrouwen en perspectief aanreiken. Of het onderstaande gebed van André Troost (uit *Wonen in verwondering*) als je midden in de nacht wakker ligt en niet kan slapen.

Als ik, midden in de nacht

Als ik, midden in de nacht, niet kan slapen en maar wacht tot de duisternis verdwijnt en het morgenlicht verschijnt,

denk ik aan van alles wat omgaat in mijn hoofd en hart, maar het meest denk ik aan hen voor wie ik op aarde ben.

Aan geliefden denk ik dan, jong nog, oud al, vrouw of man; en ik bid: wees hen nabij, dat zij leven, één en blij.

Slechts hun namen, één voor één, noem ik dan – want U alleen, U weet zelf wat in hen leeft en wat ieder nodig heeft.

Langzaam slaap ik biddend in en ontwaak: een nieuw begin – dankbaar dat U bij ons bent en ook mij bij name kent.

Als ik, midden in de nacht, niet kan slapen, God, dan lacht, ook al ben ik nog steeds moe, mij uw naam als zonlicht toe.

Allerzielen en zegening van de graven



2 november vierden we Allerzielen. Er waren 's avonds twee vieringen: een viering in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek en een viering in de kerk H. Martinus in Princenhage. Na de viering in Prinsenbeek volgde de grafzegening op het kerkhof. In Princenhage werden de graven 's ochtends gezegend door pastoor Norbert Schnell.



Martinuspakkettenactie

Ieder jaar organiseren we als Werkgroep Diaconie/Caritas van de parochie H. Maria Magdalena in november de Martinuspakkettenactie. Voor velen van jullie is deze actie wel bekend. De Martinuspakkettenactie heeft dit jaar echter een andere opzet als voorgaande jaren. Waarom en hoe? Dat leggen we graag uit.

Wat deden we?

Vele jaren hebben vrijwilligers zich ingezet voor de Martinuspakketten, waarbij ook enkele winkels betrokken waren. Aan mensen in Princenhage en Effen werd op of rond de feestdag van de H. Martinus (11 november) gevraagd om houdbare levensmiddelen en verzorgingsproducten aan te schaffen. Door vrijwilligers werden deze verzameld om er de Martinuspakketten mee samen te stellen. Vervolgens werden deze naar gezinnen en alleenstaanden gebracht die vanwege hun situatie een extra steunje in de rug konden gebruiken.

Helaas, we zijn genoodzaakt tot een nieuwe opzet

Want...de samenleving verandert. Het Martinuspakketten-project past niet meer in de huidige tijd. De betrokkenheid van vrijwilligers en winkels verandert, maar ook aan hetgeen grote behoefte is, is gewijzigd. We hebben uit betrouwbare bronnen vernomen dat betrokken gezinnen via deze actie meer behoefte hebben aan verzorgingsproducten dan aan (houdbare) levensmiddelen. Daarom stoppen we met de oude vorm van de Martinuspakketten en hebben we dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet. Na afloop zullen we evalueren of we de komende jaren met deze nieuwe opzet doorgaan.

Wat is de nieuwe opzet?

Zondag 10 november geven we in de viering van 11.00 uur in onze Martinuskerk speciale aandacht aan de patroonheilige Martinus. De Martinuspakketten krijgen daarin een bijzondere plaats. Hoe gaat dit in zijn werk? Er is die zondag een tweede collecte... maar...je kunt niet met geld betalen. Iedereen wordt gevraagd om één of meer verzorgingsproduct(en) mee te brengen en daarmee voldoe je tijdens de viering de tweede collecte. Met de opbrengst stelt de werkgroep Diaconie de Martinuspakketten samen en brengt ze ook weg naar die plekken waar nood is.

Wat verstaan we onder verzorgingsproducten?

Shampoo, badzeep, bodylotion, handcrème, deodorant, tandpasta, tandenborstel, maandverband, luiers, wasmiddelen, wasverzachter, afwasmiddel, wc-reiniger, schoonmaakmiddelen, ...etc. De term 'verzorgingsproduct' dekt dus niet helemaal de lading.

Doen jullie mee?

De opzet is dus geheel anders en ook de producten waaraan behoefte is. Maar de intentie waarmee we dit project doen is niet minder groot. Doe je mee? Breng dan 10 november één of meer van deze producten mee.

Kun je niet naar de viering komen, dan kan je de producten in de voorafgaande week (4 t/m 8 november) afgeven in het Martinushuis tijdens de openingstijden van het secretariaat.

We vertrouwen erop dat we ook dit jaar weer veel gezinnen blij kunnen maken. Alvast heel erg bedankt voor jullie bijdragen!

Werkgroep Diaconie/Caritas



Familiezondagen

Wanneer komen we samen?

Elke derde zondag van de maand, behalve tijdens de zomervakantie. Afwisselend in Prinsenbeek/Princenhage. Daarnaast hebben we nog een aantal extra activiteiten. Exacte data en locaties vind u terug op de apart te verkrijgen kalender.

Programma Prinsenbeek

9.30 uur Vieren: Eucharistie voor het gezin
10.30 uur Ontmoeten: pauze met koffie/thee/ranja
11.00 uur Leren: catechese met leeftijdsgenoten
12.00 uur Afsluiting

Programma Princenhage

9.30 uur Leren: catechese met leeftijdsgenoten
10.30 uur Ontmoeten: pauze met koffie/thee/ranja
11.00 uur Vieren: Eucharistie voor het gezin
12.00 uur Afsluiting

Locatie: Prinsenbeek
Markt 32
4841 AC Prinsenbeek

Locatie: Princenhage
Haagsemarkt 4
4813 BA Breda

Aanmelden / meer info:
familiezondagen@parochiemariamagdalena.nl



De eerstvolgende familiezondag is op:

Zondag 17 november a.s. om 9.30u in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek.

Van harte welkom!

Parochiekronieken



Gedoopt

20 oktober: James van Egmond en Reija Veljovic (H. Martinus, Princenhage)

Overleden

13 oktober mevrouw M.J. (Ria) van Beek - Kouwenberg. (OLV ten Hemelopneming, Prinsenbeek)

14 oktober de heer A.J.J. (Antoon) van den Eijnden. (OLV ten Hemelopneming, Prinsenbeek)

20 oktober mevrouw A.M. (Anneke) Nooijens - Verschuren. (H. Moeder Gods, Effen).

27 oktober mevrouw A.H.(Ada) van Nes. (H. Martinus, Princenhage).

27 oktober de heer J.M. (Jan) van Tilburg. (OLV ten Hemelopneming, Prinsenbeek)

Bedankt!



We hebben dit jaar weer een mooi bedrag binnengekregen via de Rabo ClubSupport. Stemmers: heel hartelijk dank. Namens de leden van het Martinuskerk Princenhage. Het geld gebruiken wij als tegemoetkoming in de kosten voor onze jaarlijkse Uitdaging.

Bedankt en groet,
Martine van der Plas
voorzitter

Jongerencollecte 16 en 17 november

Ondersteun het jongerenwerk binnen de Rooms-Katholieke Kerk: Jongerencollecte 2024

Misschien vraagt u zich soms af wat er met de Kerk zal gebeuren op de langere termijn. Sluiten alle kerken uiteindelijk en blijft de mens dan op zichzelf aangewezen? Dat is een vraag die kan leven maar in Nederland is er iets bijzonders gaande.

Jongeren vormen door het hele land groepen om samen over het geloof te leren. Zij zoeken naar zin en richting in hun leven, ze willen de Blijde Boodschap horen. Om hierop in te spelen, biedt de Kerk catecheses en evenementen aan, zoals: De Katholieke Jongerenavond op 2 november, waar vorig jaar 600 jongeren samenkwamen. De jaarlijkse reünie van de Wereldjongerendagen, WJD@Home, met een weekend vol catechese en getuigenissen. Nationale bedevaarten voor jongeren, zoals de bedevaart naar Rome tijdens het Jubeljaar 2025. De ontwikkeling van een app om lokale evenementen gemakkelijk te vinden.

Wij vertrouwen erop dat, met uw steun, al deze projecten uitgevoerd kunnen worden. De Jongerencollecte zal in de derde week van november plaatsvinden in uw parochie. Uw gift zal worden ingezet om te bouwen aan de toekomst van onze Kerk, want het mooiste wat we aan onze kinderen en kleinkinderen kunnen doorgeven is ons geloof. Dank u wel voor uw steun en vertrouwen.

Žaklina Melis
Beleidsmedewerker Jongeren en Catechese

U kunt ook uw gift doneren op: IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms-Katholiek Kerkgenootschap o.v.v. 'Jongerencollecte'.



WJD@home 2025 Aanmelden kan vanaf nu!

De WJD@HOME is sinds enkele jaren een evenement voor Rooms-Katholieke jongeren om elkaar te leren kennen en om het geloof samen te vieren en te ontdekken. Voorheen werden deze Wereldjongerendagen gehouden op Ameland maar voor 2025 is gekozen voor een nieuwe locatie, namelijk het bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt (in de buurt van 's-Hertogenbosch).
Kijk [hier](#) voor meer informatie en aanmelding.



Adventsretraite thuis

Zie, ik maak alles nieuw – adventsretraite

Advent is een tijd van verwachting, hoop en vernieuwing. Wat als je deze bijzondere periode bewust zou starten met stilte en gebed? Tijdens de digitale adventsretraite "Zie, ik begin iets nieuws!" nodigen de jezuïeten je uit om elke dag even stil te staan en de woorden van de Bijbel diep in je hart te laten doordringen. Als deelnemer van deze gratis digitale retraite ontvang je vanaf zondag 1 december dagelijks een gebedsmaal. Hierin vind je een Bijbeltekst en reflectievragen die je helpen om open te staan voor wat God tegen jou wil zeggen. Deze retraite gaat niet om kennis, maar om bidden met je hart. Het adventsretraite tijd je eraan besteedt, bepaal je zelf.

Ga jij mee op deze reis?

Schrijf je nu in voor de digitale adventsretraite en ontdek hoe God iets nieuws begint in jouw leven. Ga naar www.adventsretraite.org en laat je e-mailadres achter. Aan deze adventsretraite zullen ruim 20.000 mensen uit voornamelijk Nederland en Vlaanderen deelnemen.

foto: ©Gerwin Roffel

Gerarduskalender 2025

Ze zijn nog steeds verkrijgbaar bij het secretariaat in Prinsenbeek: de Gerarduskalender 2025!!
(op = op)
Prijs: € 10,50

Kijk op onze website voor de actuele vieringen

U kunt ons vinden

Parochie H. Maria Magdalena
Markt 32
4841 AC Prinsenbeek
Nederland
KvK 74900897

Facebook Website Instagram

Deze e-mail is verzonden aan [\[email\]](#). • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst meldt u nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl toe aan uw adresboek.

Laposta