

# Nieuwsbrief Lieve Hemel



## Meimaand - Maria maand



Hou van de Madonna en bid de rozenkrans, want haar rozenkrans is het wapen tegen het kwaad van vandaag.

---St. Pater Pio...

## Dodenherdenking 2024



Zoals ieder jaar zal ook nu op 4 mei om 19.00 uur een herdenkingsdienst worden gehouden in de kerk OLV ten Hemelopneming, Markt 32 in Prinsbeek met medewerking van het koor Intermezzo. Voorgangers zijn: Ed de Kever, pastoraal werker, en ds. Henriëke ten Thije.

Na de viering wordt een stille tocht gehouden naar de Vredeskapel.

Meer informatie op [de website van Nationaal Comité 4 en 5 mei](#).

## Twee bijeenkomsten rondom Maria, Moeder van God

### MIJ GESCHIED

#### NAAR UW WOORD



Hoe Maria ons helpt om vervuld te worden van God

In de meimaand krijgt Maria meer aandacht. Haar beeltenis wordt feestelijk omkleed met bloemen en/of andere versiering, of ze krijgt een wat meer prominente plaats in de kerk. Op woensdagmiddag wordt het Rozenhoedje gebeden en op twee avonden staan we stil bij de betekenis van Maria voor ons.

Wanneer de engel vertelt aan Maria dat ze de moeder wordt van de Zoon van de Allerhoogste, antwoordt ze met: 'Mij geschiedde naar uw woord'. Dit heeft grote gevolgen. Op de eerste avond gaan we daarop in. De tweede bijeenkomst is daags na de tweede Pinksterdag, wanneer de kerk de gedachtenis viert van Maria, Moeder van de Kerk. En dit gaat terug op het moment dat Jezus aan het kruis hangt en tegen Maria zegt: 'zie daar uw Zoon' en tegen Johannes 'zie daar uw Moeder'. Wees van harte welkom.

Martinushuis, Haagsemarkt 4, Breda-Princenhage

Dinsdag 14 mei – 19.30-21.00

Dinsdag 21 mei – 19.30-21.00

Aanmelden: [info@parochiemariamagdalena.nl](mailto:info@parochiemariamagdalena.nl) of via 076-5412231

## Bible sharing



Een reactie vanuit de Bible Sharing-groep:

De Bible Sharing-groep is al meerdere keren bij elkaar gekomen. Het is een kleine groep. Dat is ook nodig om zo een diepere ervaring te kunnen krijgen. Het is bijzonder om te ervaren dat God door het Woord uit de Bijbel tot ons spreekt. En dat niet alleen op het moment dat we samenkomen, maar ook kan er antwoord komen in de tijd erna. Dit willen we verder ontdekken.

Ons enthousiasme werkt aantekelijk: er is zelfs al belangstelling voor een nieuwe groep! Dit zal nog even moeten wachten totdat het hiervoor het juiste moment is.

## Rozenkrans bidden in de meimaand



Afgelopen woensdag 1 mei hebben we voor het eerst samen de Rozenkrans gebeden in de kapel.

We bidden telkens 1 van de 4 geheimen: Blijde geheimen, Droevige geheimen, Glorievolle geheimen en Geheimen van het Licht. (Deze laatste sinds 2002 door paus Johannes Paulus II toegevoegd). Bij het bidden van de geheimen maak je als het ware een reis door de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.

Of zoals verwoord door een van de deelnemers:

*Bij het bidden van de geheimen blijf uit het leven van Maria kunnen we stilstaan bij haar en dit ook vertalen naar ons eigen leven of eigen situaties. Deze focus geeft rust. De rozenkrans is een krachtig wapen tegen al het kwaad. Hierbij gaat het ook om het kwaad dat direct in onze eigen levens kan ingrijpen.*

*Verder is het mooie van het 'Wees gegroet' dat we erop mogen vertrouwen dat Maria, de moeder van God, in het uur dat we zullen sterven, voor ons zal bidden. Dat is dus ook zo als we er zelf niet meer toe in staat zijn. De betekenis van de rozenkrans gaat verder dan u op het eerste gezicht zou kunnen denken.*

Wees welkom op de woensdagen in mei en oktober van 14.30u tot ongeveer 15.00u. Daarna is er gelegenheid voor ontmoeting/gesprek met koffie of thee.

Bid je ook mee?

## Familiezondagen

Iedere derde zondag van de maand (afwisselend in Prinsbeek/Princenhage)

2023: 17 sept. / 15 okt. / 19 nov. / 17 dec.  
2024: 21 jan. / 18 feb. / 17 maart / 21 april / 19 mei / 15 juni

#### Programma Prinsbeek

9.30 uur: Vieren: Eucharistie voor het gezin  
10.30 uur: Ontmoeten: pauze met koffie/thee/ranja  
11.00 uur: Leren: catechese met leeftijdsgenoten  
12.00 uur: Afsluiting

#### Programma Princenhage

9.30 uur: Leren: catechese met leeftijdsgenoten  
10.30 uur: Ontmoeten: pauze met koffie/thee/ranja  
11.00 uur: Vieren: Eucharistie voor het gezin  
12.00 uur: Afsluiting

Locatie: Prinsbeek: Markt 32, 4841 AC Prinsbeek  
Locatie: Princenhage: Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda

Aanmelden / meer info: [familiezondagen@parochiemariamagdalena.nl](mailto:familiezondagen@parochiemariamagdalena.nl)

### Familiezondagen

Ontmoeten - Vieren - Leren

Seizoen 2023/2024



Parochie H. Maria Magdalena

## Parochiekronieken



### Overleden

3 maart 2024: de heer M.A.T. (Martinus) Denis. Kerk: OLV ten Hemelopneming, Prinsbeek.

6 maart 2024: mevrouw W.C. (Mien) van Erk - van Gulp. Kerk: H. Moeder Gods, Effen.

8 maart 2024: de heer A.J.A. (Toon) Genefaas. Dienst in crematorium Zuylen.

20 maart 2024: mevrouw P.G.A. (Nel) Lips. Kerk: H. Martinus Princenhage.

## Actie Voedselbank - meimaand

### Meimaand-actie voor de VOEDSELBANK BREDA

Helpt u ook mee de boodschappentas van één van de 550 gezinnen in Breda te vullen?

Er is grote behoefte aan o.a.:

- Ontbijtproducten;
- Broodbeleg (pindakaas/jam/chocopasta);
- Pannenkoekmix;
- Macaroni/rijst/pasta etc.;
- koffie/thee/coffiepads;
- Pastasauzen;
- Soep / blikgroente;
- Wasmiddelen;
- Verzorgingsproducten.

Online doneren is ook mogelijk!

U kunt uw meimaand-bijdrage afgeven op het parochiecentrum van de H. Maria Magdalena, Markt 32 Prinsbeek ma t/m vr 09:00 - 11:30 uur of op zondag voor of na de viering.



Graag willen we nogmaals aandacht vragen voor onze meimaand actie voor de voedselbank Breda.

Helpt u ook mee?

Alvast hartelijk dank voor uw gulle gaven!

## Tieners: Life Teen

### Life Teen Nederland ontmoetingsdag

Wanneer: 20 mei 2024

Tijd: 11.00u tot 20.00u

Adres: Parochie van de H. Familie Ginnekenweg 333 te Breda



GALATEN 5, 22-25  
MAAR DE VRUCHT VAN DE GEEST IS: LIEFDE, BILDSCHAP, VREDE, GEEDHEID, LIEFDEVOLLE TROUW, GOEDHEID, EERLOOF, ZACHTMOEDIGHEID EN VOLHARDING. LAATEN WIJ DOOR DE GEEST LIEFDE EN VREDE OVERGEGEVEN VAN DE GEEST

Kom jij ook?



Raad van Kerken Breda

### GOSPELDIENST OP HEMELVAARTSDAG

Donderdag 9 mei 2024 11:30 uur

Grote Kerk Breda

Mmv Gospelformatie JOY!

Aart Bergwerff organist Grote Kerk

### Thema: VREUGDE!

Voorgangers: Norbert Schnell (RK), Hans van der Meulen (Evangelische Kerk Jefta) en Ton van Prooijen (Protestantse Gemeente Breda).

**Dé oecumenische viering van het jaar!**



## H. Quirinusprocessie

### H. QUIRINUS PROCESSIE LOENHOUT Eerste zondag in Mei



Ieder jaar, op de eerste zondag van mei, gaat in Loenhout de Quirinusprocessie naar en langs de kapel van Sint- Quirinus.

Dit jaar wordt de processie gehouden op **zondag 5 mei**.

Kijk op [de website](#) voor meer informatie.

## Processie Sint Lenaarts



Het ziet er naar uit dat Sinskenkermis de Sint-Lenaartse zomer kan inluiden. Daar hoort natuurlijk onze prachtige processie bij. Kom zeker kijken, of loop mee in deze aloude optocht op Pinkstermaandag!

Voor meer informatie kijk op [de website](#) van processies van de noorderkempen.

## Heilig Bloedprocessie Hoogstraten

### HEILIG BLOED 26 mei en 2 juni 2024



De Heilig Bloedprocessie is een processie die jaarlijks plaatsvindt te Hoogstraten, in België, op de eerste en tweede zondag na Pinksteren.

Kijk op [de website](#) voor meer informatie.

## Bedevaardtreis Lourdes 2024



Ook dit jaar gaan we weer een bedevaart naar Lourdes organiseren vanuit Breda. We hebben ervoor gekozen om met de bus te gaan in plaats van met het vliegtuig. Bij Het Huis voor de Pelgrim zijn plaatsen gereserveerd voor de 9-daagse busreis van **24 september tot en met 2 oktober 2024**. De kosten bedragen € 1.025,00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer.

Door met de bus te gaan kunnen we op de heenweg Lisieux, bekend van de Heilige Theresia, en op de terugweg ook Nevers aan doen. Dit is de plaats waar Bernadette heeft gewoond en waar ze opgebaard ligt. Uitgebreidere informatie over deze reis kun je vinden op de website van Het Huis voor de Pelgrim.

Er zal een informatiemiddag gehouden worden op **8 juni 2024** om 14.00 uur in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein 6 in Breda. Richard Lobo zal als groepspastor onze reis gaan begeleiden.

Mocht je al geïnteresseerd zijn in deze bedevaart dan kun je je alvast aanmelden via het e-mailadres [jan.peter@casema.nl](mailto:jan.peter@casema.nl). Dan ben je verzekerd van een plaatsje in de bus, mocht het storm gaan lopen met de aanmeldingen.

Reisleider Jan Kapetijn

## Bedevaart Banneux



5-daagse bedevaartreis van 31 mei t/m 4 juni Het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda organiseert ook in 2024, waarin we de 91ste verjaardag van de verschijningen vieren, een meerdaagse reis naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen.

De begeleiding wordt verzorgd door eigen pastores en zorgteam die samen willen instaan voor een inspirerende bedevaart en een aangenaam verblijf.

**Programma**  
Dagelijks een viering, het plechtig lof met pelgrimszegen met het Heilig Sacrament. We bidden er de kruisweg en houden een kaarsenprocessie, we gaan de weg naar de Bron en de Verschijningskapel. Ook is er aandacht voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. En is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het heiligdom en de winkeltjes te bezoeken.

#### Banneux

Banneux, niet meer dan een gehucht aan de voet van de Ardennen op zo'n 25 kilometer van Luik, is de plaats waar sinds de Mariaverschijningen van 1933, pelgrims van over de hele wereld naartoe komen om er bij de Maagd der Ardenen te vertoeven. Vanuit het bisdom Breda gaan we dit jaar voor het 70ste jaar op bedevaart naar dit populaire bedevaartsoord. Het heiligdom ligt in een bosrijke omgeving. Je vindt er het geboortehuis van Mariette Beco, de Verschijningskapel, alsook de weg door het bos waar zij Maria ontmoette en de bron ontsprong.

#### Jaarthema 2024

##### Onder Maria's schutsmantel

In de katholieke iconografie is het meestal de maagd Maria die deze ruime mantel draagt. Ze ontvouwt hem om ons een veilige haven te bieden. Vandaar de prachtige traditie van madonna's met een schutsmantel. In de Byzantijnse traditie houdt de Maagd haar sluier over de Kerk.

Met een hart vol vertrouwen wenden de christenen zich tot haar die Jezus ons als moeder heeft gegeven, en bidden haar: 'Onder uw sluier vanederheid nemen we onze toevlucht. Neem ons op in uw moederlijk hart, waar we zullen herleven. Maria, moeder van de Verlosser, we zegenen u. Kom ons bezoeken wanneer we in beproeving zijn. Kom ons verlossen van alle gevaren van de wereld. Maria, moeder van de Verlosser, ontferm u over ons. Laten we, ook in 2024, ingaan op deze uitnodiging!

#### Informatie

Reisvoor de 5-daagse, volledige verzorgde (vol pensioen) bedevaart bedraagt: 395 euro p.p.

Gegevens voor meer inlichtingen en aanmelding:  
Postadres: Hoge Weide 15, 4841 RG Prinsbeek  
Email: [banneux\\_bisdombreda@gmail.com](mailto:banneux_bisdombreda@gmail.com)  
Website: [www.caritas-banneux.nl/bisdombreda](http://www.caritas-banneux.nl/bisdombreda)

## Save the date: Katholieke Jongerendag zaterdag 2 november 2024



Kijk op onze website voor de actuele vieringen

Facebook Website Instagram

U kunt ons vinden

Parochie H. Maria Magdalena  
Markt 32  
4841 AC Prinsbeek  
Nederland  
KvK 74900897

Deze e-mail is verzonden aan [\[e-mail\]](#). • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl](mailto:nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl) toe aan uw adresboek.

