

# Nieuwsbrief Lieve Hemel



## Van de pastores

### Vredevorst



Vorbije zondag werd op de dag van de Goddelijke Barmhartigheid het octaaf van Pasen afgesloten (vandaar 'beloken' Pasen). De H. Petrus Canisius (1521-1597) schrijft daarover:

*'De overwinnaar van de dood en de hersteller van het ware leven, Christus, [...] staat op uit het graf met een verheerlijkt lichaam. Door gesloten deuren treedt Hij binnen bij zijn*

*leerlingen, die te Jeruzalem bijeen zijn op de avond van die paasdag. Zijn eerste woord is een vredewens. Vrede wenst Hij hun toe, herhaaldelijk en innig gemeend, vrede voor allen die zo bedroefd zijn. Ik wil Hem van ganser harte dankzeggen, en ik meen dat alle stervelingen Hem dankbaar moeten zijn, deze goede en grote verlosser, die als niemand anders inzake vrede de hoogste titel voert en behoudt.*

*Hij is zoals Jesaja Hem noemt, de Vredevorst. Hij is de meester of leraar van de vrede, want het is Hem eigen, zelf of door zijn gezanten, de vrede te verkondigen aan joden en aan heidenen die de boodschap van vrede willen aanvaarden. Hij is de vredebrenger, daar Hij uit de hemel is gezonden om onze vrede te worden.'*

Het is gemakkelijk te zeggen dat de huidige leiders in Jeruzalem, Gaza, Soedan of de machtigen der aarde, waar ook, open zouden staan om die boodschap van vrede toe te laten. Sterker nog, om Jezus zelf toe te laten. Dat zou inderdaad moeten, maar het gaat niet alleen om hen. Het gaat ook om mij, om jou. Om de mensen die je op je pad ontmoet. Het is de barmhartigheid van God dat Hij op de eerste plaats vrede brengt in jouw eigen hart. Dat het goed zit tussen God en jou: Jezus heeft de eeuwenoude vijandschap tussen God en mens weggenomen. Er is verzoening gekomen: vrede! Het is zijn liefde voor ons.

Meer dan 800 mensen kwamen voorbij zaterdag in Veenendaal bijeen vanuit een missionaire gedrevenheid. Liefde voor God en de mens die je ontmoet werd benoemd om anderen in contact te brengen met Jezus. Maar eerst luisteren naar die a(A)nder, zonder oordeel of veroordeling. Met een hart, overlopend van vrede, open staan. Jezus wil voor elke mens de Vredevorst zijn.

Vorige week woensdag lazen we in Handelingen van de Apostelen dat meer dan 3.000 personen zich lieten dopen enkel en alleen omdat ze 'ja' zeiden tegen de Naam van Jezus (Hand. 2,22-41). Naar hun levensstaat, een levensgeschiedenis of wat ook, werd niet gevraagd. Enkel: geloof je in de Naam van Jezus? Op Witte Donderdag waste Paus Franciscus de voeten van gevangenen. Opnieuw een teken dat God niemand uitsluit van zijn barmhartige genade. Een dissonant op de missionaire bijeenkomst in Veenendaal was dat een (belangrijke) kerkleider dit nog niet had begrepen. Dat schoke nogal wat mensen. 'Breng ons niet in beproeving', bidden we in het Onze Vader. De liefde voor de mens die je op je pad tegenkomt, wordt nogal eens beproefd. Maar als je er goed mee omgaat, dan kan het je geloof in God/Jezus alleen maar verdiepen en rijker maken. En 'dat Jezus jouw vrede is', zoals Petrus Canisius hierboven zegt, in jou doet groeien en rijpen.

Han Geppaart, pastoraal werker

## Terugblik Conferentie Missionaire parochie



Afgelopen zaterdag 6 april was het dan eindelijk zover: de conferentie Missionaire Parochie in Veenendaal. Met een groep van 10 personen uit onze parochie zijn we naar Veenendaal getogen. Deze keer in een bus met de parochies van Groot Breda, Oosterhout, Rijen/Dongen, Alphen/Chaam. In totaal 80 personen. Een gezellige boel dus. Als je bedenkt dat het totaal aantal bezoekers van de conferentie ongeveer 850 bedraagt, dan maakten wij al 10% uit van het geheel.

Op de pagina van de missionaire parochie (klik op de foto) vind je een filmpje met een impressie van 2,5 minuut en een korte uitleg van de diverse onderdelen.

En mocht je na het zien en lezen hiervan denken: daar wil ik de volgende keer ook bij zijn: Save the date: **8 februari 2025**.

## Bible sharing



Afgelopen dinsdag (9 april) zijn we gestart met een nieuw initiatief namelijk **bible sharing**.

In een kleine groep wordt het evangelie van de opvolgende zondag gelezen en doorgenomen. De gedachte is dat God in Zijn Woord persoonlijk tot een ieder van ons spreekt. Door te formuleren wat jouw antwoord hierop is kun je de vreugde van het evangelie ontdekken en wat dit voor jou persoonlijk betekent.

Er is gestart met een kleine groep omdat de methode uitgaat van een aantal van 4-7 personen. Eerst gaan we ervaring opdoen en dan gaan we de mogelijkheden bekijken om dit uit te breiden. Maar de eerste ervaringen van dinsdag waren in ieder geval heel positief!!

## Bidden rozenhoedje in de meimaand



In de maanden mei en oktober willen we graag aandacht geven aan Maria. We zullen daarom samen het rozenhoedje bidden in de kapel in de kerk van Prinsenbeek. Iedere woensdag in deze 2 maanden bent u van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Aanvang: 14.30 uur

De eerste keer zal dus zijn op **1 mei a.s.**

Bid u mee?

## Familiezondagen

Iedere derde zondag van de maand  
(afwisselend in Prinsenbeek/Princenhage)

2023: 17 sept. / 15 okt. / 19 nov. / 17 dec.  
2024: 21 jan. / 18 feb. / 17 maart / 21 april / 19 mei / 16 juni

### Programma Prinsenbeek

9.30 uur Vieren: Eucharistie voor het gezin  
10.30 uur Ontmoeten: pauze met koffie/thee/ranja  
11.00 uur Leren: catechese met leeftijdsgenoten  
12.00 uur Afsluiting

### Programma Princenhage

9.30 uur Leren: catechese met leeftijdsgenoten  
10.30 uur Ontmoeten: pauze met koffie/thee/ranja  
11.00 uur Vieren: Eucharistie voor het gezin  
12.00 uur Afsluiting

Locatie: Prinsenbeek  
Markt 32  
4841 AC Prinsenbeek

Locatie: Princenhage  
Haagsemarkt 4  
4813 BA Breda

Aanmelden / meer info:  
familiezondagen@parochiemariamagdalen.nl

## Familiezondagen

Ontmoeten - Vieren - Leren

Seizoen 2023/2024



Parochie H. Maria Magdalena

## Gezinsdag Onze V/vader



Gezinsdag Onze V/vader: 14 april in Oosterhout.

Van harte welkom!

Zondag 14 april van 11.00-18.00 uur  
Catharina Parochie, Markt 17 in Oosterhout  
Info & Opgave:  
catharina-parochie.nl of bisdombreda.nl



## Roepingenzondag 2024



## Tieners: Life Teen



### Life Teen Nederland ontmoetingsdag

Wanneer: 20 mei 2024

Tijd: 11.00u tot 20.00u

Adres: Parochie van de H. Familie Ginnekenweg 333 te Breda

GALATEN 5, 22-25  
MAAR DE VRUCHT VAN DE GEEST IS LIEFDE, BLIDSCHAP, VREDE, GEDULD, LIEFDEVOLLE TROUW, GOEDHEID, GELOOF, ZACHTMOEDIGHEID EN VOLHARDING. LATEN WILJ DOOR DE GEEST LEVEN EN ONS OVERGEVEN AAN DE GEEST.

Kom jij ook?

## H. Quirinusprocessie



### H. QUIRINUS PROCESSIE LOENHOUT

Eerste zondag in Mei

Ieder jaar, op de eerste zondag van mei, gaat in Loenhout de Quirinusprocessie naar en langs de kapel van Sint-Quirinus.

Dit jaar wordt de processie gehouden op zondag 7 mei.

10.00u. H. Quirinusviering met verering van het relikwie  
11.00u. Start van de H. Quirinusprocessie met bezoek aan de kapel  
12.00u. Loenhoutse mei kermis



Kijk op onze website voor de actuele vieringen

Facebook Website Instagram

U kunt ons vinden  
Parochie H. Maria Magdalena  
Markt 32  
4841 AC Prinsenbeek  
Nederland  
KvK 74900897

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [nieuwsbrief@parochiemariamagdalen.nl](mailto:nieuwsbrief@parochiemariamagdalen.nl) toe aan uw adresboek.

