

# Nieuwsbrief Lieve Hemel



## Vieringen Goede Week en Pasen

### 24 maart - Palmzondag

Zon 24 mrt	09:30 OLV ten Hemelopneming	Eucharistieviering m.m.v. koor Amicitia	Gilbert Razon
	09:30 H. Moeder Gods	Communieviering m.m.v. kerkkoor	Han Geppaart
	11:00 H. Martinus	Eucharistieviering m.m.v. weekkoor	Gilbert Razon

### 28 maart – Witte Donderdag

Don 28 mrt	19:00 OLV ten Hemelopneming	Eucharistieviering m.m.v. Martinuskoor	Pastoraal team
------------	-----------------------------	---	----------------

### 29 maart – Goede Vrijdag

Vrij 29 mrt	15:00 OLV ten Hemelopneming	Kruisweg	Gilbert Razon
	15:00 H. Martinus	Kruisweg voor kinderen	Han Geppaart
	19:00 OLV ten Hemelopneming	Goede vrijdag viering m.m.v. koor Intermezzo	Pastoraal team

### 30 maart – Stille Zaterdag

Zat 30 mrt	18:00 H. Martinus	Interactieve Paasgebedsviering	Han Geppaart
	21:00 OLV ten Hemelopneming	Eucharistieviering m.m.v. koor Intermezzo	Pastoraal team

### 31 maart – Paaszondag

Zon 31 mrt	09:30 OLV ten Hemelopneming	Eucharistieviering m.m.v. koor Amicitia	Week 14 Norbert Schnell
	09:30 H. Moeder Gods	Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor	Gilbert Razon
	11:00 H. Martinus	Eucharistieviering m.m.v. Martinuskoor	Gilbert Razon

### 1 april – 2<sup>e</sup> Paasdag

Ma 1 apr	10:00 H. Martinus	Eucharistieviering m.m.v. Ceciliakoar	Gilbert Razon
----------	-------------------	--	---------------

#### Onze gezins-activiteiten rondom Pasen:

**Palmaspen-stokken versieren 20 maart 2024**  
15.00u Parochiehuis H. Martinus Princenhage  
Kom gezellig samen je palmastok versieren. Wij zorgen voor de stokken en crepepapier. Zelf neem je een broodhaantje, fruit en snoep of andere paasversiering mee. Aanmelden kan via [meertenzengetjes@gmail.com](mailto:meertenzengetjes@gmail.com) t/m 17 maart.

**Palmzondag 24 maart 2024**  
09.30u OLV ten Hemelopneming P'beek / H. Moeder Gods Effen  
11.00u H. Martinus Princenhage  
Breng je palmastok mee naar de viering. Daar krijg je een palmfakje en wordt de stok gezegend. Na afloop van de viering breng je de stok naar iemand die ziek is, of oud of wel een beetje aandacht kan gebruiken. Zo laat je zien aan die persoon dat we aan hem of haar denken, ook met Pasen.

**Goede Vrijdag kruisweg voor kinderen 29 maart 2024**  
15.00u H. Martinus Princenhage  
Op Goede Vrijdag loopt Jezus met het zware kruis op zijn schouders naar de berg Golgota om daar gekruisigd te worden. Op een eigentijdse en voor kinderen begrijpbare manier vieren we die kruisweg. We staan onderweg 55 bij verschillende gebeurtenissen en vergelijken dat met wat wij meemaken in onze tijd. Breng je een bloemetje mee voor de kruisverering?

**Interactieve Paasgebedsviering 30 maart 2024**  
18.00u H. Martinus Princenhage  
Tijdens de viering wordt iedereen meegenomen in de verhalen rond Pasen en believen we de verhalen zelf mee. Als volk trekt bv. iedereen door het water van de Rietzee, gevlucht uit Egypte. En er wordt volop met palmtakken gezwaaid. Ook kunnen we genieten van het JKP, de Meertenzengetjes en de zandtovenaar.

**Van harte welkom!**  
Pastoraal Jonge Gezinnen

## Attentie ouderen en jonge gezinnen

Wil jij als opa of oma ook zo graag dat je kinderen en kleinkinderen iets van Pasen begrijpen en meemaken? Nodig ze uit voor (of wijs ze op) de Interactieve paasviering.

Of wil jij als ouder van een jong gezin ook zo graag dat je kinderen iets van Pasen beleven? Kom dan naar de Interactieve paasviering voor jonge gezinnen, *waarin we de zandtovenaar zien; door het water gaan; samen zingen; er dans is; Leona Philippo horen en het licht zien worden.* Kinderen en volwassenen nemen ons mee in boeiende verhalen. De Meertenzengetjes en Jongerenkoor Princenhage verzorgen de zang.

Zo bereiden we ons voor op het Paasfeest wat in dit weekend gevierd wordt.  
Plaats en tijdstip: **Paaszaterdag 30 maart om 18.00 uur** in de Martinuskerk in Princenhage.

## Van de pastores

### Omhoog geheven



Afgelopen zondag zegt Jezus in het evangelie: *“Wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal Ik allen tot Mij trekken”* (Joh. 12,32). Eerder zegt Jezus in het gesprek met Nikodemus: *“En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn”* (Joh. 3,14). Vervolgens nog een keer: *“Wanneer gij de Mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat Ik ben”* (Joh. 8,28).

#### Verheerlijking

Dit omhoog heffen komt dus meer keren terug in het Johannesevangelie en verwijst daarom naar de diepere betekenis van Jezus' dood op het kruis. De kruisiging is de meest gruwelijke en pijnlijke martelmethode van de Romeinen. Voor Jezus stijgt het daar ver bovenuit: het is zijn verheerlijking. Daarmee is bedoeld dat de heiligheid en de macht van God zichtbaar worden in Jezus: in zijn dood op het kruis én in zijn verrijzen. Het is hét hoogtepunt in het Johannesevangelie en in het leven van Jezus. Het is de bekroning van zijn zending. Het is dus absoluut geen diepte punt, want hier redt God de mens uit het kwaad. Dit is hét doel waarom en waartoe Jezus is gekomen.

#### Voor jou!

In mijn kapel heb ik een kruisweg hangen uit de Oosterse traditie. Deze reikt meer en andere afbeeldingen. Op één icoon beklimt Jezus letterlijk het kruis. Dit ongewone tafereel is een belangrijk element: het toont de vrijheid waarmee Jezus zijn kruisdood tegemoet treedt. Hij is niet het slachtoffer. Jezus gaat deze weg voor jou, voor mij, voor elke mens. Wanneer in de kerstnacht klinkt: *“Heden is u een Redder geboren, Christus, de Heer”* (Luc. 2,11), dan wordt de redding hier door Hem gerealiseerd. Nu biedt Jezus ons de kans om voor altijd terug te keren naar zijn Vader. Wanneer je de komende week stilstaat bij het lijden, kruisdood en verrijzen van Jezus, wens ik je van harte toe dat je mag ontdekken of ervaren dat Hij ook voor jou die weg gegaan is. Zalig Pasen.

Han Geppaart, pastoraal werker

## Chrismaviering

Op woensdag 27 maart, in de Goede week voor Pasen, wordt de Chrismamis van het bisdom Breda gevierd. Dit jaar zijn we vanaf 19.00u van harte welkom in de basiliek Sint Jan de Doper te Oosterhout.

Tijdens de eucharistieviering wijdt bisschop Liesen het chrisma en zegent hij de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving.



## Bezinning rond de lijkwade van Turijn

Op twee dagen in de veertigdagentijd houdt het bisdom Breda een bezinningsbijeenkomst rondom de Lijkwade van Turijn.

**Woensdag 13 maart in Goes**  
19.00 – 21.00 uur  
Maria Magdalenazaal, Singelstraat 9, 4461 HZ, Goes

**Donderdag 21 maart in Breda**  
15.00 – 17.00 uur  
H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA, Breda

Aanmelden kan via de website van het bisdom.



## Vier Pasen nu



Of kijk eens op de website Viering (klik op de afbeelding)

## Korendag - Korenweekend

### Zingen is dubbel bidden

Augustinus: *‘Wie goed zingt, bidt dubbel’*

Op initiatief van diaken Vincent de Haas en met instemming van de pastores van de parochies van Breda organiseren wij in het weekend van 20 en 21 april een happening voor alle koren van onze parochies.



Het doel van deze happening is een nieuwe impuls geven aan onze zang in de vieringen.

Zondag verzorgen we de zang in de Eucharistieviering, die plaats vindt in de heilige Willibrorduskerk in Teteringen. De viering begint om 10.00 uur. Voorganger is pater Richard Lobo SVD, pastoor van de heilige Augustinusparochie.

Als je mee wilt doen, alleen als koor, kun je je opgeven bij Hanneke Oomen. Kijk [hier](#) voor meer informatie en opgave.

## Famileiezondagen

### Iedere derde zondag van de maand

(afwisselend in Prinsbeek/Princenhage)

2023:	17 sept. / 15 okt. / 19 nov. / 17 dec.
2024:	21 jan. / 18 feb. / 17 maart / 21 april / 19 mei / 16 juni

#### Programma Prinsbeek

9.30 uur	Vieren: Eucharistie voor het gezin
10.30 uur	Ontmoeten: pauze met koffie/thee/ranja
11.00 uur	Leren: catechese met leeftijdsgenoten
12.00 uur	Afsluiting

#### Programma Princenhage

9.30 uur	Leren: catechese met leeftijdsgenoten
10.30 uur	Ontmoeten: pauze met koffie/thee/ranja
11.00 uur	Vieren: Eucharistie voor het gezin
12.00 uur	Afsluiting

Locatie: Prinsbeek Markt 32  
4841 AC Prinsbeek

Locatie: Princenhage Haagsemarkt 4  
4813 BA Breda

Aanmelden / meer info:  
[famileiezondagen@parochiemariamagdalena.nl](mailto:famileiezondagen@parochiemariamagdalena.nl)

**Zondag 21 april** zal de familiezon­dag in Princenhage zijn. Van harte welkom!!

## Gezinsdag Onze V/vader

**Alle gezinnen – ook eenouder gezinnen- zijn van harte welkom op de gezinsdag Onze V/vader in Oosterhout op 14 april 2024. Het is belangrijk om als gezinnen elkaar te ontmoeten en te groeien in geloof.**

Het thema is Onze V/vader: de relatie die wij met onze 'aardse' vader hebben heeft ook invloed op ons beeld van die vader Zijn. Ook belangrijk voor de mannen die vader zijn: de liefde voor je kind heeft invloed op zijn of haar gedachten over wie God is. Willem Visser 't Hooft zal spreken. Hij is zelf vader van drie kinderen en verantwoordelijke van het gebedsinitiatief Fathers Prayers. Hij heeft zelf ook zo zijn worstelingen op dit terrein gehad en getuigt van zijn weg naar zijn V/vader. Daarnaast gaan we gezellig samen eten en is er gelegenheid voor stil gebed. In de loop van de middag gaan we met z'n allen op pad. Voor kinderen van 0-18 jaar is er programma. De organisatie vindt het heel belangrijk dat zij ook een geweldige dag beleven.

**Praktisch**  
De dag begint met de mis in de Basiliek Sint Jan de Doper in Oosterhout om 11 uur (Markt 28, 4901 EP Oosterhout). Het is ook goed mogelijk om naar de Eogenootkerk te gaan en om 12.15 uur aan te sluiten in de pastorie: Markt 17, 4901 EP Oosterhout. Deelname kost 25 euro per gezin, inclusief lunch en warm avondeten. Deze dag wordt georganiseerd door de Catharina Parochie in Oosterhout en het Bisdom Breda.

**Kijk op onze website voor de actuele vieringen**

U kunt ons vinden  
Parochie H. Maria Magdalena  
Markt 32  
4841 AC Prinsbeek  
Nederland  
KVK 74900897