

Lieve Hemel

Parochieblad Heilige Maria Magdalena



Uitgave April 2019

Jaargang 5, editie 5.1

Lieve Hemel

Versijnt 4x per jaar
Parochieblad van de parochie
Heilige Maria Magdalena



Parochie Heilige Maria Magdalena

Redactie

Els van Leijsen-Jacobs
(hoofdredacteur)
Helma Raaijmakers
Dennis de Kanter
Jos Rombouts,
Lucien Voeten
pastor Henny Spooren-Schaart

Kopij kunt u sturen naar:

**redactie@
parochiemariamagdalena.nl**

Website:

parochiemariamagdalena.nl

Adres

Markt 34
4841 AC Prinsenbeek
Tel: 076 5412231

Bij dringende zaken, zoals
bediening of uitvaart, kunt u altijd
contact opnemen met het
speciaal daarvoor ingestelde
telefoonnummer: **06 14 96 21 11**

Inhoud

Colofon en inhoudsopgave	2
Van het pastorale team	3
Startviering 5 januari 2019	4
Uitleg nieuw logo	5
Afscheidsviering Adrie Lint	6
Kennismaking Ben Hendriksen	7
Afscheid (oud)bestuursleden	8
Van de bestuurstafel	9
Jongerenkoor Princenhage	9
Vrijwilligersavond in De Koe	10
Eerste Communie	11
Van de redactietafel	11
Vormselwerkgroep	12
Vastenactie	13
Laatste viering kapel Heuvel	14
Ouderenpastoraat	16
Gedicht	17
In gesprek met Bets van der Pol	18
Oecumenische openluchtdienst	19
Misdienaar vroeger en nu	20
Strip Rommert Katoen	21
Overzicht diverse bedevaarten	22
Mijn mijmering	24
St. Martinuskoor	25
De Goede Week	26
Liturgisch Rooster	27
Ceciliakoor	29
Familieberichten	30
Informatie ABC	31
Kinderpagina	32

Volgend nummer

komt uit in juni 2019.
Sluitingsdatum kopij
is 19 mei 2019.

Van het pastorale team

Pasen is veel spannender...!!

Het is alweer jaren geleden, maar de titel van dit pastoraal woordje is een uitroep van onze oudste zoon toen hij een jaar of vijf was. Bij het uitgaan van de Kerstviering hoorden mijn man en ik hem roepen: 'Wanneer is het nu Pasen? Want dat is veel spannender dan dat kindje in de kribbe!' En misschien sloeg hij met deze woorden wel de spijker op zijn kop.

De geboorte van een kind gaat immers ons voorstellingsvermogen niet te boven. Het ligt in zijn of haar wiegje en laat zich door het bezoek bewonderen.

Met Pasen is dat anders. We vieren dat het graf leeg is en dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar wat dat betekent voor ons leven, onze wereld en onze kerk...? Dat is inderdaad een spannende vraag en waarschijnlijk niet alleen in de beleving van een kleuter.

Laten we eens kijken naar de wereld waarin wij leven. Vaak worden we opgeschrikt door verschrikkelijke gebeurtenissen, door terreur of rampen of door de crisis in het klimaat. Ook in het persoonlijk leven zijn zorgen ons niet vreemd. Gezondheid, werk, verdriet of familie houden ons soms behoorlijk bezig. En tot slot ervaren we de kerk misschien niet meer zoals we vroeger deden: als een veilige haven waar we ons geborgen voelden, houvast vonden en ons verbonden wisten met God en elkaar. Pasen vieren in deze setting is inderdaad spannend. Want waar vinden we nieuw leven en nieuwe toekomst als de wereld om ons heen het tegenovergestelde laat zien?



Ooit zei iemand eens tegen mij: 'Mensen die geloven zeggen tegen alle verdrukking in 'maar toch...'. Deze twee woorden, die we vaak gedachteloos gebruiken, zijn woorden van hoop. Ze laten ons verder kijken dan onze neus lang is. Ze drukken uit dat er meer is dan verdriet en angst, rouw en pijn. Een paar voorbeelden die ik soms hoor in het pastoraat: 'ik voel me alleen nu mijn man is gestorven, maar tóch ben ik blij dat hij niet meer hoeft te lijden' of 'ik ben ernstig ziek en word niet beter, maar tóch ben ik blij met een kaartje of een luisterend oor'. Misschien herkent u deze momenten waarop je wordt opgetild uit je ellende en het leven weer even sprankelt. Zouden dit momenten zijn dat we een glimp opvangen van de betekenis van Pasen, van nieuw leven en toekomst?

Het graf van Jezus is leeg, de steen die het leven tegenhield, is weggerold. Maria Magdalena, de patrones van onze parochie en apostel van de hoop, was de eerste getuige van het nieuwe leven. Daar in de tuin voelde ze dat de dood niet het einde is, dat je te midden van de dood óók leven ervaart. En dat is veel meer dan spannend. Het is een mysterie dat ons in de dorheid van ons leven doet stamelen... 'maar toch...'

Ik wens u toe dat we in navolging van de H. Maria Magdalena getuigen mogen zijn van hoop en vertrouwen. Zalig Pasen!

Pastor Henny Spooren-Schaart

Terugblik startviering nieuwe parochie

Op 5 januari 2019 is om 17.00 uur in een mooie eucharistieviering onder leiding van vicaris Paul Verbeek en in aanwezigheid van het volledige pastores-team, de nieuwe parochie Heilige Maria Magdalena van start gegaan.

Het is eigenlijk een nieuwe start van een parochie waarbij de verschillende geloofsgemeenschappen hun eigen naam en kerkgebouw behouden.

In de preek van Vicaris Paul Verbeek werd nogmaals benadrukt om een nieuwe start te maken en zeker niet te vergeten wat we al hebben bereikt. Tijdens de feestelijke en zeer druk bezochte eucharistieviering werd ook het nieuwe logo van de parochie onthuld.

Tijdens deze viering werd ook de icoon van Maria Magdalena ingezegend door de voorganger en zal per toerbeurt in de verschillende kerken van de parochie te zien zijn.

Hieronder vindt u een mooie foto hiervan.

Tenslotte kregen we als aandenken een speciale versie van Lieve Hemel die gaat over Maria Magdalena. Onze pastoraal werker Adrie Lint heeft deze geheel op eigen wijze voorgegeven.

Na afloop van deze startviering, in de kerk O.L.Vrouw ten Hemelopneming te Prinsenbeek, hebben we onze ervaringen gedeeld met een borrel in café Martkzicht en hebben we getoast op een mooie start van onze nieuw parochie.

Jos Rombouts





Parochie Heilige Maria Magdalena

Een nieuwe naam, een nieuw gezicht, een nieuwe kleur om aan te duiden dat het samengaan van de Nazarethparochie en de parochie OLV ten Hemelopneming veel meer betekent dan zomaar twee parochies samenvoegen.

Vanaf nu is het samen optrekken, samen delen in kansen en mogelijkheden en samen vanuit geloof en leven verlies en vreugde delen.

Jacco van der Zande heeft het nieuwe logo voor onze Parochie Heilige Maria Magdalena ontworpen. Dat beeld roept allerlei betekenissen op. We gaan daar hier op in.

De kleur rood is nadrukkelijk aanwezig. Daarmee verwijst het naar Maria Magdalena. Vaak zien we in oude iconen haar mantel in rood afgebeeld. Deze kleur is eveneens de kleur van de passie en van het lijden. Dat maakt Maria Magdalena intens mee. Bij het graf huilt ze bittere tranen van intens verdriet (Joh. 20,11).

In een tuin, buiten het graf, ontmoet Maria Magdalena als eerste de verrezen Heer. Vandaar de grasgroene kleur in het logo. Daar in die tuin noemt Jezus Maria bij haar naam – Hij kent haar, Hij kent jou. Houdt me niet vast zegt Jezus tegen haar (Joh. 20,16-17). Jezus vraagt het oude los te laten. Wie 'volgeling wil zijn' laat niets bij het oude en blijft tegelijkertijd in het spoor van de traditie. Een gelovige is altijd in beweging. Dit wordt in het logo uitgedrukt door de beweging van rood die overgaat in groen, bijna als een

golf(beweging). Het verbeeldt het op weg gaan van oud naar nieuw. Het opent een nieuwe toekomst en dat geeft hoop. En groen is juist de kleur van de hoop. In het logo staat het kruis op de half gebogen groene en rode lijnen. Dat lijkt op een anker: ook teken van hoop.

Centraal staat het kruis gepositioneerd: hét christelijke symbool van bevrijding en verlossing. Maria Magdalena verkondigt Christus. Ze is niet alleen volgeling van Jezus, maar geeft als leraar ook onderricht. Men noemt haar 'apostel der apostelen'. Op oude iconen komen we Maria Magdalena vaak tegen met een kruis. Het drukt uit: alles is gericht op Christus.

In het logo ontwaren we zeven rode lijnen die samenkomen. Het getal zeven komt veel voor in de bijbel. Het is een heilig getal. Het verwijst naar het aanwezig komen van God. Op de zevende dag van de schepping, de rustdag, zag God dat het goed was. Het is het getal van de volheid. Denk ook aan de zeven gaven van de heilige Geest. Je mag eveneens denken aan de zeven kerken of parochies die ooit het begin vormden van wat nu heet: Parochie Heilige Maria Magdalena.

De manier waarop de rode en groene golf in elkaar overvloeien wekt naast het anker ook het idee van een bootje (midden onder kruis). Dit is aanvankelijk niet voorzien, maar roept achteraf de verwijzing op naar de legende van Maria Magdalena die op een schip zonder roer is gezet en door Gods genade Europa (Marseille) bereikt, opdat de verkondiging hier wordt voortgezet.

Zo wil onze parochie zijn: een parochie van hoop, waar vitaliteit uitstraalt, waar je gekend en gezien en gemind bent, waar verdriet gedeeld wordt en er altijd een nieuwe toekomst gloort.

Han Geppaart, pastoraal werker

Afscheid Adrie Lint

Zondag 27 januari 2019 nam pastor Adrie Lint afscheid van onze parochie in een mooie, sfeervolle en druk bezochte afscheidsviering in de Martinuskerk.

De eucharistieviering werd voorgedaan door het voltallige pastorale team, te weten Vincent Schoenmakers, Henny Spooren, Han Geppaart en Adrie zelf. De muzikale omlijsting werd verzorgd door een gelegenheidskoor bestaande uit leden van het Martinuskoor en het koor uit Effen. Het motto van de viering was "God waakt over je komen en gaan".



Jan Hendrickx hield een kort openingswoord en heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder zijn vrouw Annemiek en zoon Wannes.



In de overweging gaf Adrie aan dat hij bewust gekozen had voor een evangelie over de H. Martinus, die in de kerk zijn kleren uittrok voor een arme mens en in zijn blootje voor het altaar

stond: een mens puur, zonder opsmuk, met al zijn kracht en kwetsbaarheid. Boven hem straalde een liefdesvuur. God was erbij. Dit heeft hij zelf in de 38 jaren, dat hij pastor is geweest, ook mogen ervaren. In vele ontmoetingen: God was erbij. Verder gaf Adrie aan dat hij erg blij was met naam Parochie Maria Magdalena. De complete tekst van de overweging vindt u op de website van de parochie www.parochemariamagdalena.nl



Na de de viering spreekt Jan Hendrickx Adrie toe. Er heerst een gevoel van dankbaarheid vandaag; dankbaarheid aan Adrie. Hij was er op mooie en moeilijke momenten in ons leven. Ook om elkaar te helpen en oog te hebben voor elkaar. Adrie wilde via internet de mensen bereiken. Hij zorgt voor de website en weet veel van de technische kant. Computerproblemen..., oh Adrie lost het wel op. Na 10 jaar in onze parochie gewerkt te hebben, gaat hij nu verdiend van zijn vroegpensioen genieten. Jan wenst Adrie en Annemiek veel goeds voor de komende tijd.

Daarna biedt hij Adrie namens het parochiebestuur een cadeau aan in de vorm van een bijdrage voor een kunstwerk, dat hij zelf gaat uitzoeken.

Daarna roept Jan een aantal kinderen naar voren. In plaats van dat Adrie hen vragen stelde, hebben de kinderen allerlei vragen voor hem.

Tot slot bedankt Henny Spooren namens het pastoresteam Adrie voor zijn inzet en biedt hem als cadeau een boek aan met de titel "Mensen veel geluk".

De ochtend wordt sfeervol afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee met een worstenbroodje.



Vele parochianen hebben Adrie de hand geschud en persoonlijk afscheid van hem genomen.

De redactie van Lieve Hemel wil Adrie langs deze weg hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet voor ons parochieblad.

Namens de redactie Els van Leijsen.



Kennismaking met Ben Hendriksen

Even voorstellen.....

Mijn naam is Ben Hendriksen en sinds 1983 werk ik in het bisdom Breda, vanaf 1992 als permanent diaken.

Ik ben gehuwd met Rikie Bansberg. Wij hebben 2 kinderen, Josje en Sjoerd, die inmiddels op zichzelf wonen. Josje is getrouwd met Stijn en samen hebben zij een zontje gekregen, Douwe. Sjoerd woont in Hoogvliet. Rikie en ik wonen in Chaam. Ik heb op verschillende plekken in het Bisdom gewoond en gewerkt en met name de laatste jaren in de Augustinus- parochie in Breda. Daar komt nu de H. Maria Magdalenaparochie bij.

De afspraak is gemaakt dat ik voor 80% in deze parochie zal gaan werken en voor 20% in de Augustinusparochie zal blijven. Een precieze taakomschrijving zal in overleg met het pastoraal team afgesproken worden.

Mijn aanstelling is op zondag 7 april. In de viering, die om 09.30 uur begint in de kerk O.L.V. ten

Hemelopneming in Prinsenbeek zal het pastoraal team voorgaan en zal Geerten Kok, stafmedewerker van het Bisdom aanwezig zijn.

Ik hoop dat u ook komt!
Pastor Ben Hendriksen



Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn blij met zijn komst en zien de samenwerking met hem met veel vertrouwen tegemoet.

Afscheid (oud)bestuursleden

Op 1 januari 2019 zijn de Nazarethparochie en de parochie OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek samengevoegd tot de nieuwe parochie H. Maria Magdalena. Een nieuwe parochie betekent een nieuw bestuur, maar ook afscheid nemen van (oud) bestuursleden. Dit afscheid wilden we – na een jarenlange samenwerking - niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom hadden we een mooi afscheidsfeestje georganiseerd; een afscheidsfeestje dat tevens een nieuw begin symboliseerde.

Op zaterdag 19 januari 2019 gingen we in grote getale naar Oudenbosch: (oud) bestuursleden en leden van het pastoresteam, samen met partners.



Eerst kregen we een rondleiding in de Basiliek van Oudenbosch onder leiding van diaken Frank van Gerven. Frank nam ons op enthousiaste wijze mee in de geschiedenis van dit bijzondere monument met een Romeins tintje.

Na deze bezielende rondleiding hebben we gezamenlijk gedineerd in brasserie Tivoli. Tot slot was het tijd voor een officieel moment. Pastoor Vincent Schoenmakers bedankte Gonny de Roos, Henk Teunissen en Huib Jansen voor



hun jarenlange inzet als bestuurslid voor de Martinusparochie dan wel voor de parochie OLV ten Hemelopneming. Vincent had voor alle drie een persoonlijk dankwoord en hij onderstreepte onze dank met een mooi afscheidsgeschenk en een bijbehorend bloemetje. In zijn dankwoord gaf Vincent verder nog aan dat we Gonnie, Henk en Huib niet helemaal hoeven te missen; zij blijven actief in en voor onze parochie. Dank jullie wel!

Daarnaast hebben we op dinsdag 15 januari ook afscheid genomen van de bestuursleden Jos Rombouts, Carlo Post, Theo van den Hoven, Heidi Wijnsma, Els van Leijssen en Toon Roelands. Pastoor Vincent Schoenmakers heeft ook hen persoonlijk toegesproken en met een attentie bedankt voor hun inzet als bestuurslid voor onze voormalige parochies. Gelukkig blijven ook zij betrokken bij en zich inzetten voor onze nieuwe parochie. Dank jullie wel!

Henny Jansen



Van de bestuurstafel

Het bestuur is nu enkele keren bij elkaar gekomen in de nieuwe samenstelling. We hebben een erg volle agenda. De samenvoeging gaat nu ook echt werken en de organisatie wordt daar op aangepast. Dat geldt ook voor de administratie. Er komt bijv. één systeem voor de ledenadministratie en het aantal bankrekeningnummers zal worden beperkt om het werkbaar en overzichtelijk te houden. Er is overleg met het secretariaat, met de parochiekerncommissies van Prinsenbeek, Martinus en Effen en de contactpersonen van de werkgroepen in onze parochie. Als we daar ook alle (bouw)plannen voor de kerken en de aanstelling van een nieuwe diaken bij optellen, dan merk je dat er heel veel te doen is. We proberen dit in goed overleg en met goede communicatie te doen.

We zijn op weg naar Pasen. We merken dat het vasten steeds populairder wordt. Meer mensen kiezen er voor om (tijdelijk) bewuster te leven en voelen zich daar goed bij. We merken dat het Paasverhaal nog steeds heel veel mensen

aanspreekt. We kijken met miljoenen naar The Passion op tv en er zijn talloze andere uitvoeringen die druk bezocht worden. In de kerk wordt het niet drukker, integendeel, we merken dat het vertrouwen in de kerk flink is afgenomen. Overleg of communicatie hierover is er eigenlijk nauwelijks.

Er is veel te doen in onze parochie en de kerk in het algemeen. We zien dat het geloof niet is verdwenen. We zien ook dat we als parochie en kerk nog geen goed antwoord hebben op de ontwikkelingen die al een aantal jaren gaande zijn. Laten we het Paasfeest vieren met familie en vrienden, als parochie en samen met veel mensen daarbuiten. Want als er iets is waardoor we vertrouwen in de toekomst krijgen, dan is het wel het feest van Pasen. Laat je raken en vertrouw op ons geloof en op elkaar.

Namens het parochiebestuur wens ik u een zalig Pasen.

Jan Hendrickx - Vicevoorzitter

Jongerenkoor Princenhage

Veel mensen kennen ze wel, een leuke groep jongeren die eens in de maand op zondag een dienst verzorgt in fel blauwe polo.

Het JKP repeteert elke vrijdag in de Martinus kerk. Het is een leuke, gedreven vriendengroep die het leuk vindt om samen te zingen en nieuwe dingen uit te proberen.

Sinds dit jaar heeft het JKP een nieuwe dirigente genaamd Lucie Hillen. We zijn een nieuwe weg ingeslagen en met succes! Veel nieuwe nummers zijn al aan bod gekomen.

Momenteel zijn we ook hard aan het oefenen voor het Nationaal Jongerenkoren Festival in Rijsbergen. Dit is een gave en gewaagde competitie tussen jongerenkoren gepaard met een heel gezellig weekend, een BBQ en groot feest. Dit jaar belooft het zeker weer een succes te worden!

Het JKP is op zoek naar nieuwe leden om het koor nog sterker, groter én gezelliger te maken. Kent of bent u iemand die het leuk vindt om muziek te maken, vraag dan geheel vrijblijvend de informatie aan via jkpbreda@gmail.com. Met vriendelijke groet, Joëlle Gielen - Secretaris Jongerenkoor Princenhage jkpbreda.nl

Vrijwilligersavond 22 februari in de Koe

Onze nieuwe parochie heeft op 22 februari j.l voor het eerst een gezamenlijke vrijwilligersavond georganiseerd voor alle vrijwilligers van de verschillende geloofsgemeenschappen. Hieronder volgt een kort verslag van de avond met een aantal sfeerfoto's.

De afgelopen maanden stroomden de aanmeldingen binnen en op 22 februari j.l. waren we met 225 vrijwilligers aanwezig van de verschillende geloofsgemeenschappen uit Prinsenbeek, Princenhage en Effen en de Heuvel, in gemeenschapshuis de Koe in Princenhage. Op deze avond hebben we de vrijwilligers in het zonnetje gezet omdat ze zoveel goed en belangrijk werk verrichten, dat zeker een 'dank je wel' verdient.

Voorzitter van het parochiebestuur Dhr. Vincent Schoenmakers verrichtte het openingswoord en gaf nogmaals aan hoe belangrijk vrijwilligers zijn. De parochie kan niet zonder.

De avond begon met een kopje koffie of thee en een gebakje van bakker Lips met het nieuwe logo. Daarna werden de aanwezigen verrast met een optreden van het Smartlappenkoor Mooi He. Dit was een groot succes en de vele aanwezigen zongen graag mee.

Ook de vicevoorzitter Jan Hendriks gaf in zijn dankwoord nogmaals een pluim aan alle vrijwilligers voor alle het werk wat ze verrichten voor de verschillende geloofsgemeenschappen. Moe maar voldaan ging een ieder met een tevreden gevoel naar huis. *Jos Rombouts*



Eerste Communie 2019

Op 16 februari is de voorbereiding van de Eerste Communie gestart met de communie-doe-dag die plaatsvond in basisschool Sinte Maerte. In totaal 48 kinderen uit Prinsenbeek, Effen, Princenhage, Tuinzigt en Westerpark hebben samen met hun ouders die dag diverse workshops gevolgd over bidden, over gelovig opvoeden en over je eerste communie doen. En tot slot hebben ze allemaal samen een mooi visje geknutseld. Inmiddels hebben de kinderen zich in de presentatievieringen voorgesteld aan de parochie.

Liturgie vieren is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding. Het is belangrijk dat de kinderen iets ervaren van de verbondenheid die samen vieren en samen bidden geeft. De verschillende 'onderdelen' van de liturgie worden ingeleid in begrijpelijke taal. Wat is vergeving, wat betekent de geloofsbelijdenis, waarom gaan we staan, enzovoort. De kinderen raken zo een beetje vertrouwd met de kerkelijke traditie.

In maart zijn er twee familievieringen geweest voor de communicanten en hun familie.

In die vieringen hebben we geluisterd naar

verhalen over Jezus. Hij vertelt ons wat je te doen hebt als je leerling van hem wilt zijn. Hierover nadenken past in de veertigdagen tijd. Daarom staan we in deze vieringen ook stil bij de vastenactie en hebben alle kinderen een vastendoosje ontvangen om hun steentje bij te dragen aan een mooiere wereld.

Op Palmzondag komen de kinderen met hun Palmpasestok naar de Martinuskerk. De kinderen in Effen maken fruitmandjes voor zieken en ouderen.

In de Goede Week staan we met de kinderen stil bij het lijden en sterven van Jezus en vieren we op Paaszaterdag dat Jezus leeft.

En natuurlijk zijn er tijdens de voorbereiding ook nog rondleidingen in de drie kerken. In een kerk is veel te zien en we vinden het belangrijk dat de kinderen ook hiermee (een beetje) vertrouwd raken.

En na de meivakantie zijn op 11, 12 en 19 mei de communievieringen (vier in totaal). We hopen van harte op mooie en feestelijke vieringen en we wensen de communicanten samen met hun familie een stralende dag toe.

Pastor Henny Spooren-Schaart

Van de redactietafel

Voor u ligt ons parochieblad Lieve Hemel. Het is inmiddels de 5e jaargang, editie nr. 1. Misschien is het u al opgevallen dat de layout en de kleurbalken veranderd zijn.

Een nieuwe parochie betekende een nieuw logo en een nieuwe website. De nieuwe website, samengesteld door Adrie Lint met behulp van Karin Lange, is qua kleur aangepast aan de kleuren van Maria Magdalena. De redactie van Lieve Hemel heeft haar best gedaan om ook het parochieblad aan deze kleuren aan te passen.

We zijn er nog mee bezig maar hopen voor de zomereditie alles omgezet te hebben.

Deze editie is ook de eerste zonder de inbreng van Adrie Lint. Hij heeft veel voor dit blad gedaan, zoals het ontwerpen van de indeling, paginakleuren etc. Wij danken Adrie hartelijk voor al zijn moeite en inbreng. De plaats van Adrie in de redactie wordt nu ingenomen door Henny Spooren-Schaart. Wij zijn benieuwd naar uw reacties.

Namens de redactie – *Els van Leijsen*

Vormsel werkgroep



Vrijdagavond 25 januari 2019 hebben 10 kinderen uit de Parochie Heilige Maria Magdalena en 6 kinderen uit de Vijf Heiligen Parochie in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek het sacrament

van het Vormsel ontvangen tijdens een inspirerende viering. De Vormelingen waren: Lucas van Dort, Thijmen Hendrickx, Lotte Jansen, Finn Koeken, Britt Noordermeer, Sara Noordermeer, Yasmijn Rammeloo, Renzo Schmerda, Elijah Tweeboom, Josse Vehmeijer, Jenny Damen, Brighid Lemmens, Lotte Lemmens, Lars van de Luijtgarden, Jasper van Oosterhout en Jeroen van Oosterhout.

De viering werd voorgegaan door Mgr. Dr.J. Liesen, bisschop van Breda en Pastoraal Werker Han Geppaart en muzikaal omlijst door Jongerenkoor Princenhage.

Belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de keuze van een goed doel door de vormelingen. Voor dit goede doel worden door de kinderen acties bedacht om geld in te zamelen. Dit jaar werd als goede doel gekozen PrentenboekPlus.



PrentenboekenPlus heeft als doel om voor kinderen met een visuele of een communicatieve beperking prentenboeken te ontwikkelen. Ze passen

hiervoor bestaande prentenboeken aan door gebruik te maken van braille en tactiele (voelbare) illustraties.

Tijdens de terugkombijeenkomst op 13 maart werd de cheque met het bedrag dat door de acties van de vormelingen werd ingezameld, tezamen met het geld dat tijdens de collectes rond de kerst werd opgehaald, uitgereikt aan Colette Pelt, oprichtster en directeur van PrentenboekPlus.

In totaal het fantastische bedrag van €3.539,93. Heel goed gedaan!



Colette van Pelt was zeer aangenaam verrast door het mooie bedrag. Na de uitreiking van de cheque vertelde ze waar ze het geld voor gaan gebruiken: voor een nieuw boek, het Circusboek voor blinden.

Met deze bijeenkomst werd het vormselproject voor het jaar 2018-2019 afgesloten. We kijken weer met veel genoegen en tevredenheid terug op een geslaagde voorbereiding en op een prachtige Vormselviering. Met dit Vormsel is door de vormelingen een nieuwe stap gezet in hun leven samen met God. We hopen jullie in de toekomst nog vaak in onze kerk en elders te ontmoeten.

Namens de Vormselgroep - **Janet Janssen**

Schoon water verandert alles!

Campagneproject Vastenactie 2019

Op 6 maart (Aswoensdag) is de vastentijd gestart. De vastentijd is een periode van bezinning, los komen van eigenbelang en ons vanuit een gelovige houding richten op de ander en dan vooral op mensen die het minder hebben. In de parochie H. Maria Magdalena willen we graag stilstaan bij de vastentijd. Dit jaar staat het belang van schoon, veilig water centraal staat. Daarnaast zijn/worden gedurende de vastentijd enkele andere 'vasten'-activiteiten georganiseerd, waarbij alle kernen in onze parochie betrokken zijn.

• Vastenwandeling

Op zaterdag 6 april hebben we een Vastenwandeling georganiseerd: een wandeling met bezinning. Tijdens deze wandeling zijn we – aan de hand van enkele thema's - in gesprek gegaan met elkaar.

• Meedoen aan de Vastenactie

Alle parochianen krijgen in de week van 7 april een vastenzakje in de brievenbus. U kunt de Vastenactie steunen door het vastenzakje met de bijdrage te deponeren in de vastenactiedozen of bussen die staan:

- achter in de kerken;
- bij de balie van de huisartsen in Prinsenbeek
- in het restaurant van Hagedonk.

Of u kunt de Vastenactie steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL97RABO0155099078 t.n.v. parochie OLV ten Hemelopneming onder vermelding van "Vastenactie".

• Vastenactie tijdens de vieringen

Gedurende de vastentijd besteden de voorgangers tijdens de vieringen aandacht aan de Vastenactie. Zo is het thema "schoon, veilig water" teruggekomen op de plaats waar buiten de veertigdagentijd de lofzang gezongen wordt. Op die plaats is tevens een speciaal Vastenlied gezongen. Het onderwerp is eveneens teruggekomen in de familievieringen op 17 maart (OLV ten Hemelopneming) en 31 maart (Martinuskerk).

• Sobere maaltijd

Op woensdag 10 april om 18.00 uur is door de werkgroep Conciliair Proces van de Protestantse Gemeente en Parochie H. Maria Magdalena de jaarlijkse 'sobere maaltijd' georganiseerd. Hierbij wordt geld ingezameld voor een goed doel. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor 'Because We Carry', een hulpverleningsproject voor de meest kwetsbare groepen in de vluchtelingenkampen op Lesbos.

We eindigen de vastentijd met Pasen. Het Paastriduüm vindt dit jaar plaats in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Tijdens het Paastriduüm (Witte donderdag – Goede vrijdag – Stille zaterdag – Paaswake) en op 1e en 2e Paasdag wordt het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus gevierd. Voor het tijdstip van de vieringen verwijzen wij u naar het liturgisch rooster.



Laatste viering

Op dinsdag 28 mei 2019 laatste viering in de Kapel O.L.V. van Altijddurende Bijstand in de Heuvel.

Dinsdag 28 mei om 9.00 uur gaat het pastoraal team voor in een eucharistieviering en wordt de kapel aan de eredienst onttrokken. Die ochtend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Via andere kanalen hoort u daarover meer. Hieronder een terugblik.

Nieuwe kerk

In december 1952 wordt aan het Mgr. Nolensplein in de nieuwe wijk De Heuvel een kerk toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Het is een tijd waarin de kerk midden in de samenleving staat. Een pastoor met drie kapelaans en talloze vrijwilligers bouwen aan een bloeiende gemeenschap. Maar de samenleving gaat in zeer korte tijd sterk veranderen door economische, technologische, digitale, demografische en politieke ontwikkelingen en de vorderingen in de medische wetenschap. De plaats van kerk en geloof in het leven van mensen verandert ook. Het aantal kerkgangers daalt drastisch en in september 2007 wordt de kerk in De Heuvel aan de eredienst onttrokken. En dat doet pijn.

Samen verder

Toch wil de geloofsgemeenschap voor bewoners van de Heuvel een open, gastvrije en uitnodigende plek bieden, waar een luisterend oor, religieuze vieringen en spiritualiteit beschikbaar zijn voor ieder die daar behoefte aan heeft. En die plek komt er: een pand waar ooit het dagelijkse brood werd verkocht.

Van bakkerij naar Kapel

Brood is voedzaam voor de mens – we eten het dagelijks meermalen. Hoe symbolisch kan zo'n winkel zijn van waaruit het brood werd verkocht, verdeeld. Want een mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat komt uit de mond van God (Matt. 4,4). We hebben immers ook voedsel nodig voor onze geest, onze ziel. En zo komt er een schitterende, intieme, kleine kapel. Sommigen hebben nog twijfels, hun aarzelingen. Allengs ontdekken we dat deze kapel een oase is in de wijk en in de stad. Hier is tijd en ruimte voor ontmoeting, gebed en een kaarsje bij Onze Lieve Vrouw.

Mariabeeld

Want zij is meegegaan. Haar beeltenis, gemaakt door de Breskense pastoor Omer Gielliet uit de stam van een fruitboom uit de tuin van zijn ouderlijk huis, krijgt een plaats in het voorportaal. Elke dag lopen mensen even binnen om Maria te groeten of een kaarsje te branden.



Sluiting

Vanaf het begin is bepaald dat de kapel er zou blijven tot 1 juli 2019. Dat moment is aangebroken. Opnieuw verlaten we met pijn in het hart deze gebedsruimte die ons zo dierbaar is geworden. Het is de plaats waar vrijwilligers tot op hoge leeftijd zorgen voor het schoonhouden van de kapel, voor bloemen, voor de kosterstaken, voor de administratie, de koffie, een luisterend oor, een gevoel van: hier ben ik welkom, hier mag ik er zijn. Dat we al deze vrijwilligers ontzettend dankbaar zijn neemt het verdriet om het sluiten niet weg.

Toekomst

Hoe ziet de toekomst er uit? Twee dinsdagen en twee donderdagen proeven we hoe het is om te vieren in de sacristie van de kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenveld en in de H. Martinuskerk in Princenhage. Het onthaal is er hartelijk, maar toch... Het vraagt wat van je: een keuze maken – al weer – en de Kapel van De Heuvel achter je te laten met warme, dankbare herinneringen en opnieuw de plek vinden waar

je thuis kunt zijn. Niet iedereen zal daarvoor nog fut hebben. We zullen het samen moeten doen. Maar... wij gaan nooit alleen! *De Heer trekt met ons verder* (Matt. 28,20) en Onze Lieve Vrouw van Altijd durende Bijstand zal haar naam ongetwijfeld rechtdoen. Daar mogen we op rekenen! Han Geppaart, pastoraal werker.

Nieuws uit de Heuvel

... Ineens zijn die 10 jaar voorbij!! De kapel aan het Mgr. Nolensplein, die in 2009 ingezegd werd door Mgr. Van den Hende, gaat sluiten.

We wisten natuurlijk van het begin af aan dat dit stond te gebeuren. "Jarenlang was de kapel in de ochtend geopend. Je kon een kaarsje opsteken bij het prachtige Mariabeeld, vervaardigd door Omar Guilliet - een pastoor uit Breskens; een kopje koffie drinken en een praatje maken met de gastvrouwen.



Een plek waar je het gevoel had van hier ben ik welkom. Dit ook vooral dankzij alle vrijwilligers die met hart en ziel hun bijdragen leverden om met elkaar een levendige gemeenschap te vormen. Maar we zagen ook dat onze samenleving verandert. Kerkgangers werden oud, het aantal voorgangers liep terug. Kortom de plaats

van kerk en geloof kreeg te maken met verre-

gaande maatregelen. Toch zijn we dankbaar en trots op onze mensen, die op welke manier dan ook, hun steentje hebben bijgedragen.

Hoe nu verder? Afgelopen tijd zijn we met de vaste groep van dinsdagochtend naar de Martinuskerk en naar de O.L. Vrouw ten Hemelopneming geweest om te "proeven" hoe een en ander daar verloopt. We zijn er hartelijk ontvangen maar het is aan ieder van ons persoonlijk een keuze te maken en een plek te vinden waar je je thuis voelt. Want al wordt de kapel gesloten, u bent van harte welkom bij alle vieringen in de H. Maria Magdalena parochie! Wanneer u contact wilt hebben met een pastor kunt u altijd een beroep op hen doen! Maar ... ze kunnen dat niet zonder dat u hen dit laat weten!

In het parochieblad "Lieve Hemel" vindt u alle adressen, inlichtingen en rooster van de vieringen. Ook voor uw parochiebijdrage verandert niets. Rekeningnummers blijven intact. Met uw bijdrage blijft ook Heuvel volwaardig lid van de H. Maria Magdalena parochie.

Namens parochiekern Heuvel - Gonny de Roos



Ouderenpastoraat

Enkele weken geleden is de werkgroep ouderenpastoraat weer bij elkaar gekomen om het programma van 2019 te bespreken. Er staat weer een aantal activiteiten op het programma.

Hieronder vindt u enkele data die u alvast kunt noteren. Meer details worden een aantal weken tevoren kenbaar gemaakt via flyers, de website, mededelingen in de wijkbladen en in de kerken.

8 mei: middagbedevaart: Varen op de Mark

Vanwege het succes van vorig jaar hebben we besloten u nogmaals het boottochtje op de Mark te organiseren. In 2018 waren er zoveel aanmeldingen dat niet iedereen mee kon. Deze boottocht vindt plaats op woensdagmiddag 8 mei.

17 juli: zomeractiviteit

De zomer is voor de 'achterblijvers' (degenen die niet op vakantie gaan) dikwijls een wat stille periode. Daarom bieden we op woensdagmiddag 17 juli een zomeractiviteit aan. We trekken er met elkaar op uit en u bent van harte uitgenodigd om mee te gaan.

15 augustus: Feest van Maria ten Hemelopneming

Op die dag is er in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek om 14.00 uur een viering met daarna volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

23 oktober: middagprogramma in Hagedonk

Zoals u de afgelopen jaren gewend bent, is er in het najaar een programma in Hagedonk voor de bewoners van Hagedonk en voor de ouderen in onze parochie. We zijn druk bezig om er weer een mooie en inspirerende middag van te maken.

december: kerstontmoeting voor ouderen

Ook dit jaar wordt er weer een kerstontmoeting georganiseerd. De datum is nog niet bekend, maar deze zal u op tijd worden meegedeeld.

We hopen weer velen van u te ontmoeten op deze dagen.

Henny Spooren-Schaart

Contactpastor ouderenpastoraat





Ongestraft mag liefde bloeien

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

(tekst: Sytze de Vries)

In gesprek met Bets van der Pol

Bets van der Pol is al meer dan 30 jaar vrijwilligster in de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Zij heeft dit altijd met veel plezier en passie gedaan.

Hoe ben je vrijwilligster in de parochie van Prinsenbeek geworden?

"Mijn eerste vrijwilligerswerk in de parochie deed ik als moeder, waarbij ik hielp met de voorbereiding van de Eerste Communie en Vormsel van mijn kinderen.

Vrijwilligster op het secretariaat is een heel ander verhaal. Dit verhaal begint in februari 1989 toen pastor Jan van Meer afscheid nam in Prinsenbeek. De pastoraal werkster Hetty Bos bleef toen als enige over. Omdat zij, als pastoraal werkster, geen huwelijken etc. mocht uitvoeren, werd er door het parochiebestuur naar een nieuwe pastoor gezocht. Dit werd Piet Schakenraad, die op 7 november 1989 begon. In die tussentijd werd er voor de weekenddiensten, jubilea en uitvaarten, waargenomen door pastor Daenen (Haagse Beemden) en pastor van Beek. Het parochiebestuur besloot een secretariaat op te richten. Ik werd daar samen met Riet Donkers voor gevraagd.

Er kwamen veel nieuwe en drukke werkzaamheden op ons af. Ik moest leren typen, berichten maken voor Modern Prinsenbeek en heel veel regelen. Vooral het regelen van de vele uitvaarten kostte veel tijd. Langzaam aan heb ik samen met Riet de parochieorganisatie opgezet. Er waren vele vrijwilligers maar er zat geen echte structuur in. Diverse werkgroepen werden opgericht, zoals voor de begraafplaats, commissie van uitgeleide, Avondwakegroep etc. Het was voor ons ook belangrijk om te weten wie is wie en wie moet je bereiken als je iemand

nodig hebt. Wij waren dus lang met zijn tweeën elke dag van 09.00 tot 12.00 uur in de pastorie aanwezig."

Heb je voor het vrijwilligerswerk nog cursussen gevolgd?

"Ik heb altijd interesse gehad in liturgie. Toen mijn kinderen naar de middelbare school gingen, ben ik begin jaren 80 naar de pastorale school gegaan. Dit was een opleiding van ± 3 jaar, die in 't Withof in Etten-Leur werd gegeven. Alle belangrijke zaken van 'n parochie kwamen aan de orde zoals liturgie, catechese, diaconie, parochieorganisatie, etc. Geerten Kok, die nu op het bisdom werkt, was een van mijn leraren daar. Voor het cantor zijn heb ik ook nog een opleiding gevolgd in Roosendaal, want het is van belang dat je liederen uitzoekt, die bij het Evangelie van het weekend passen.

Naast het secretariaat ben je meer vrijwilligerswerk gaan doen. Wat zoal?

"Naast het secretariaat heb ik me aangesloten bij de Avondwakegroep, die nu inmiddels is opgeheven, ben ruim 15 jaar voorganger in de woord- en communievieringen geweest en organiseer de maandelijks kerkschoonmaak. Die laatste groep is ontstaan na de verbouwing van de hal van de kerk, dat is inmiddels 20 jaar geleden. Er kwamen een keukentje en 2 toiletten, maar wie zou die schoonhouden?"



Vanaf dat moment ben ik betrokken bij de kerkschoonmaak. Op 11 en 12 maart jl. hebben we de jaarlijkse kerkschoonmaak gehad. Dit is altijd heel veel werk, maar gelukkig mochten we op veel vrijwilligers (28 in totaal) rekenen."

Heb je wel eens momenten gehad, dat het zo druk was dat je het niet meer zag zitten?

"Niet echt. Op een keer na. Dat was echt het TOPPUNT VAN DRUKTE in alle jaren dat ik vrijwilliger ben.

Het was in de Goede Week, de belangrijkste week van het kerkelijk jaar. Pastor Schakenraad en Hetty Bos waren druk bezig om alle vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, 1e en 2e Paasdag voor te bereiden. Op maandagmorgen waren er al twee overledenen gemeld. Maar tot overmaat van ramp kwamen er nog drie uitvaarten bij. Vijf uitvaarten dus en dat in die toch al zo drukke week. Iedereen liep op zijn tenen. Maar ondanks alle hektiek en dankzij de inzet van velen, is alles gelukkig op zijn pootjes terecht gekomen. Maar die week zal ik nooit meer vergeten!"

Nu heb je de beslissing genomen om per 1.1.2019 te stoppen met het secretariaat.

Kun je dit toelichten?

"Ik heb dit werk altijd heel fijn gevonden. Je had met mensen van doen, van de wieg tot het graf, zeg ik wel eens, met vreugde en verdriet. Ook Avondwakes heb ik vele jaren met hart en ziel gedaan. Als cantor en voorganger in vieringen ben ik 1,5 jaar geleden al gestopt, vanwege stemproblemen. Na het overlijden van mijn man Frans ben ik een tijdje thuis geweest. Ik heb gemerkt dat alles gewoon doorging, wat ik ook wel verwacht had. Maar er is veel veranderd en er gaat nog veel meer veranderen. Daarom heb ik besloten met het secretariaat te stoppen. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en die tijd van gaan is nu gekomen, vind ik!"

Bets, wij danken je hartelijk voor alle werkzaamheden die jij al die jaren voor de parochie in Prinsenbeek hebt gedaan en nog doet. Ook bedankt voor het fijne gesprek. Wij wensen jou nog fijne en gezonde jaren toe.

Els van Leijssen

Oecumenische Openluchtdienst Pinksteren

Op Eerste Pinksterdag 9 juni is in Princenhage om 11.00 uur een oecumenische openluchtviering op het kerkplein achter de Haagse Markt.

Ds. Saskia van Meggelen en pastor Henny Spooren-Schaart gaan voor in deze viering. Het gospelkoor El Shaddai uit Lopik verleent muzikale medewerking.

Bij slecht weer zal de viering in de Martinuskerk plaatsvinden.

Na afloop ontmoeten we elkaar onder het genot van koffie en thee.

Iedereen is van harte welkom dit Pinksterfeest mee te komen vieren!

Een verhaal van misdienaar vroeger en nu

We moeten het begrijpen maar het is voor velen onmogelijk het te vergelijken: de misdienaar van toen en de misdienaar van nu.

Ik heb hier al langer bij stil gestaan om met eigen woorden een betekenisvol verhaal hierover te schrijven. Of mij dat is gelukt, hoor ik later wel op de een of andere manier van de lezer, ja toch?

Ik bedoel met de tijd van toen de oorlogsjaren van 1940 tot 1945. Ik kom uit een groot gezin en was de 5e van het hele stel. Zoals gebruikelijk moesten de jongens, een voor een, een functie bekleden in de kerk. Doordat wij vrij kort bij de kerk woonden, werden wij gesommeerd om een opleiding tot misdienaar te volgen bij de plaatselijke Kapelaan. Vrouwen in de kerk was in die tijd een groot taboe, functioneel gezien. Zo'n opleiding op je 7de levensjaar was toch behoorlijk pittig te noemen. Je moest o.a. een aantal gebeden in het Latijn uit je hoofd leren, zoals het Confiteor, Gloria, Sanctus en het Onze Vader. Toch een zware opgave wanneer je hiervoor uitgenodigd werd. Daar ben ik me nu steeds bewuster van.

Wij woonden een kleine kilometer van de kerk vandaan en zaten dus op ideale afstand voor de toekomstige misdienaar, wat dan ook prompt gebeurde. Ik slaagde ook met vlag en wimpel en het was dan ook de moeite waard, want ik ben 6 jaar lang de kerk trouw geweest met de verrichtingen, die van je gevraagd werden. Met nog 3 andere jongens uit de buurt stonden wij voor deze taak. Toen ik aan deze klus begon was ik dus 7 jaar oud in de oorlogsjaren, in 1942 om precies te zijn. Je moet er van uitgaan dat destijds elke dag, 7 keren per week, 2 eucharistievieringen waren.

Je leest het goed, elke dag 2 vieringen, waarvan de aanvang 's morgens om 7 uur en half 8 was. De 7 uur dienst werd door de Pastoor verzorgd en die van half 8 door de Kapelaan. Ik was voorbestemd voor de vroege dienst van 7 uur, wat inhield dat ik iedere morgen om kwart over 6 naast mijn bed stond om op tijd nuchter aanwezig te zijn. Toen kenden we de regel nog dat je nuchter moest zijn vanaf 12.00 uur 's nachts om de H. Communie te mogen ontvangen. Iedere dag door weer en wind, zomer en winter, warm of koud je moest er maar zijn. Bij winterdag werd er alleen maar in het weekend gestookt, ook al vroom het 15 graden, wat destijds regelmatig voorkwam. De verwarming bestond uit een kachel, die werd gestookt met cokes, met een ventilerend vermogen berustend op de techniek van verdringingswarmte met een zeer beperkte capaciteit. Dus je begrijpt wel dat we dikwijls zaten te verkleumen van de kou aan het altaar. Ja ook toen deden ze al aan bezuinigen en dat is toch zo'n 75 jaar geleden. Ook daar raak je aan gewend of niet?

Destijds waren we nog rijk aan missionarissen, die om beurten over kwamen uit de missie om op verhaal te komen. Zij brachten dan een paar maanden door bij familie en kennissen. Ook die paters droegen, in hun verlov, elke dag een Heilige Mis op. Die diensten moesten wij als misdienaar ook dienen. Ook bij rouw- en trouwdiensten waren wij van de partij. Het hoofd van onze school had een dubbelrol en was ook de organist van de kerk. Dit hield in dat hij bij rouw- en trouwdiensten het kerkorgel bespeelde. Hij zei dan "kom jongens (dat waren wij dan) we gaan er weer voor". En rouwen en trouwen was destijds de normaalste zaak van de wereld,

dat dat in de kerk gevierd werd. Dit is nog niet alles, want iedere zondag was er om half 3 nog een H. Lof, wat ook gediend moest worden. Zo zie je maar dat de verschillen van toen en nu niet of nauwelijks vergelijkbaar zijn.



Ik heb er nooit spijt van gehad deze periode te hebben mogen meemaken, waarin je onbewust toch al op jonge leeftijd met een verantwoordelijkheidsgevoel werd opgepadeld. Ik zie dan ook dikwijls de onhandigheid en waarschijnlijk de onwetendheid van onze huidige <misdienaars> met lede ogen aan. Dat doet mij dan echt wel iets.

Nog een leuke bijkomstige anekdote uit het verhaal is dat de aanwezige Kapelaan, waar wij

destijds de H. Mis voor dienden, mij en mijn vrouw een aantal jaren later in het huwelijk heeft verbonden. Mooi toch?

Het verhaal wat hierboven geschreven staat, is een waar gebeurd verhaal. Ik weet het zeker, want die misdienaar ben ik.

Christ van Boxtel



Bedevaarten in parochie en bisdom

In de komende maanden trekken veel mensen er op uit voor vakantie of voor een gezellig dagje uit.

Je kunt ook op een andere manier er op uitgaan, namelijk door deelname aan een bedevaart. Tijdens een bedevaart komen gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning bij elkaar. Van mei tot en met oktober vindt er een aantal bedevaarten plaats. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden in de komende maanden. Heeft u belangstelling voor één van deze bedevaarten, neemt u dan gerust contact op met de contactpersonen.



Dagbedevaart naar de Maria Magdalenakerken in Goes op 12 juni

Bij de presentatie van onze nieuwe parochie H. Maria Magdalena hebben we ons voorgenomen om de parochianen op verschillende manieren kennis met elkaar te laten maken.

Eén van die plannen was een dagbedevaart naar de Maria Magdalenakerken in Goes. En u leest het goed: er zijn er twee!

Op 12 juni vertrekken we rond negen uur met de bus richting Zeeland. We worden gastvrij ontvangen in de H. Maria Magdalenakerk. Behalve een rondleiding komen we in deze kerk ook bij elkaar voor een moment van meditatie en gebed. Na de lunch gaan we 's middags op bezoek bij de Grote Kerk of Maria Magdalenakerk. En natuurlijk is er die dag veel ruimte om elkaar te ontmoeten. Nadere mededelingen volgen zo spoedig mogelijk. contactpersoon: pastor Henny Spooren-Schaart, 076-5412231 of hennyspooren@parochiemariamagdalena.nl

Bedevaart naar Banneux: 10 tot en met 14 mei

'Caritas Banneux Bisdom Breda' organiseert voor het 65e jaar meerdere bedevaarten naar Banneux N-D.

Naast de vijfdaagse reis staat ook een dagbedevaart op het programma. Deelname is mogelijk voor zowel gezonde (mobiele) als zieke/oudere (minder mobiele) pelgrims. De jubileum bedevaart vindt plaats van vrijdag 10 mei tot en met 14 mei. De dagbedevaart is zondag 12 mei gepland. Heeft u interesse of vragen dan kunt u het volgende telefoonnummer bellen: 0164 612973. U kunt ook de website raadplegen: <http://banneux-breda.jouwweb.nl>

Pelgrimswandeling 21 mei Prinsenbeek

De parochie H. Maria Magdalena en de protestantse Gemeente Het Kruispunt in Prinsenbeek organiseren op een pelgrimswandeling.

Aan de hand van bezinnende teksten gaan we aan het eind van de dag/begin van de avond samen op weg. Het programma wordt via de kerken/flyers/mededelingen/nieuwsbrieven bekend gemaakt.



300ste Bedevaart naar Kevelaer: 6 en 7 augustus

Op 6 en 7 augustus vindt de 300ste bedevaart vanuit Breda en omstreken en Oost Zeeuws Vlaanderen naar het genadeoord Kevelaer plaats.

Maria, de troosters der bedroefden wordt daar bijzonder vereerd. Op woensdagavond 5 juni is er om 19.30 uur een info-avond over deze bedevaart in de pastorie in Prinsenbeek.



Bisdombedevaart : 12 tot en met 19 oktober

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 maakt het bisdom een achtdaagse bedevaart naar Italië.

Onder het motto 'Ora et labora' treden we in de voetsporen van de heilige Benedictus. De woorden 'Ora et labora' (bid en werk) drukken kernachtig de spiritualiteit van de heilige Benedictus van Nursia uit. Veel mensen, ook in het Bisdom Breda, leven vanuit deze spiritualiteit. Contactpersoon Bisdom Breda: Mevrouw Hanneke Oomen
bedevaart@bisdombreda.nl
Tel.: 076 – 522 34 44 (ochtenden)

Mijn mijmering: *doeslief*

Het gaf me de inspiratie voor deze mijmering en bracht me tot de vraag waarom het verhaal van het lijden en sterven van Jezus in deze tijd van ontkerkelijking, mensen zo raakt, althans de aandacht trekt. De (hoofdrol)spelers zijn bijzonder trots dat zij uitverkoren zijn om dit drama op muziek rechtstreeks op TV te brengen. Of gaat het de zangers en zangeressen alleen maar om het geldelijk gewin en naamsbekendheid? Uit de interviews kreeg ik niet die indruk. Het verhaal, de tragiek en de boodschap waren zeker ook redenen hun medewerking aan deze eenmalige monsterproductie te geven.

Maar niet alleen de uitzending op Witte Donderdag met de grote publieke belangstelling ter plaatse trekt veel aandacht. Dit jaar is er voor het eerst een variant op paaszaterdag met een "Passion in Concert" in Ahoy in Rotterdam waarin zangers en zangeressen uit eerdere passies in concertvorm dit melodrama voor een nagenoeg uitverkochte hal opvoeren.

Een tweede voorbeeld voor mijn inspiratie voor dit stukje is de niet tanende belangstelling voor de rockopera Jezus Christ Superstar, in het bijzonder de oorspronkelijke engelstalige uitvoering met in de hoofdrol good old Ted Neeley (75 jaar!) als Jezus.

De Passiespelen in Tegelen zijn een zelfde verhaal. De laatste uitvoering in 2015 bracht mij en tienduizenden toeschouwers naar het openlucht-theater aan de Maas. Zonder applaus na afloop en bij het weggaan veel bezoekers die zich moesten "herpakken".

Ook geen applaus klinkt er deze weken bij de

Enkele weken voordat ik deze mijmering schreef, werden de hoofdrolspelers van The Passion op TV voorgesteld in het praatprogramma van Jinek.

meeste uitvoeringen na afloop van een Bach's Mattheus- of Johannespassion.

Het bovenstaande lijkt zo in schril contrast te staan met de tijdgeest van de 21e eeuw. De gang naar de kerk is niet bepaald filegevoelig, of wordt de kernboodschap van Jezus op een andere, minder naar buiten gerichte manier beleefd en beleden?

Ik denk dat laatste. Misschien moeten wij, kerk van Rome, kerk van het episcopaat Nederland, kerk van bisdom

Breda, kerk van de parochie Heilige Maria Magdalena maar eens erkennen dat de manier waarop wij onze kerkbetrokkenheid uitdragen en ons kerk-zijn vormgeven moeten

vertalen naar de eisen en gewoonten van DEZE tijd. Geloven zit 'm niet in

kerkbijdrage of kerkbezoek. Geloven zit dieper, in de mens, niet in een vorm.

Geloven zit misschien wel in de nieuwe SIRE-campagne.

Zalig Pasen: #doeslief.

Gé van Kempen

Foto: "Münster Onze-Lieve-Vrouw" Lindau



Nieuws vanuit het St. Martinuskoor

Op 14 februari jl. kwamen de leden van het St Martinuskoor in het parochiehuis bij elkaar voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Op een enkele uitzondering na was het koor compleet, en na de koffie met een appelflap opende de waarnemend voorzitter, Joost Kuipers, de vergadering. Het belangrijkste onderdeel op de agenda was wel de verkiezing van de voorzitter en de secretaris.

Met algemene stemmen werd Joost Kuipers tot voorzitter gekozen en ook Corry Foesenek kreeg als nieuwe secretaris bijval van iedereen. Voorts werd Maria Vermeulen gekozen tot lid van het bestuur.

Intussen zijn binnen het nieuwe bestuur de taken verdeeld. Joost Kuipers wordt de voorzitter en Corry Foesenek secretaris. Mariëlle de Leeuw is en blijft penningmeester; Maria Vermeulen krijgt de taak van vice-voorzitter; Chris van Gool is de PR-man. Het aftredend lid Joke Rangé blijft als ondersteuner van het bestuur en zorgt voor het contact met de leden bij "lief en leed".

Na 9 jaren treden Joke Tacke en Joke Rangé terug. Joost Kuipers dankt beide dames voor hun werk dat zij voor het koor verzet hebben, soms in moeilijke omstandigheden maar ze wisten altijd standvastig te blijven, en de dank die hij namens het bestuur en het gehele koor uitsprak, onderstreepte hij door de twee dames met een cadeaubon te verrassen, omdat zij die, zo sprak hij, dubbel en dwars verdiend hebben.

Het koor telt nu, mét dirigente en organist, precies 40 leden, en 5 ereleden. Over

bestaat het koor 50 jaar en het zou geweldig zijn als we dat feest zouden kunnen vieren met 50 leden. Dus dames en heren binnen én buiten onze parochie: zorg dat je erbij komt!

Chris van Gool, bestuurslid



De Goede Week

De weg van Palmzondag naar Pasen.

De weg voor Pasen noemen we de Goede Week

Deze week begint met Palmzondag waar we het verhaal horen van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt door het volk als een koning ingehaald. Juichende mensen staan langs de kant van de weg: eindelijk is daar de koning van de vrede! Maar gaandeweg deze week slaat de feestelijke stemming om in een toenemende dreiging rondom de persoon van Jezus. Een dreiging die uiteindelijk zal leiden tot zijn dood.

De Goede Week is een week met hoogte- en dieptepunten en deze zien we terug in de liturgie.

In de feestelijke vieringen van Palmzondag en Witte Donderdag wordt bijvoorbeeld al verwezen naar het lijden dat komt. Goede Vrijdag is een ingetogen dag waar we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Paaszaterdag noemen we ook wel Stille Zaterdag. Het is een dag van bezinning en rust die uiteindelijk uitmondt in de Paaswake op zaterdagavond. Een viering waarin lijden, dood en verrijzenis samenkomen en waarin we de overgang maken naar de vreugde van de Paastijd: de Heer is waarlijk opgestaan!

In de Paaswake horen we verhalen over de schepping, de uittocht van het Joodse volk uit Egypte en over

het lege graf van Jezus. Het zijn verhalen van een nieuw begin en bevrijding, verhalen over licht in de duisternis en over leven na de dood.

De weg van Palmzondag naar Pasen is niet alleen de weg van Jezus. Het is ook ónze weg en de weg van de wereld. Dikwijls gaat onze levensweg door lijden, onmacht, vreugde en verdriet heen. En in de wereld lijkt vaak de stem van macht, dreiging en menselijk leed te overheersen. We hebben moeite om het licht te zien en het vast te houden. De Goede Week laat ons echter wat anders zien. In deze week mogen wij beseffen dat wij door de duisternis naar het licht worden geleid.

Dit jaar vieren we het Paastriduüm voor het eerst in onze nieuwe Parochie H. Maria Magdalena. Zoals we de afgelopen jaren al gewend waren, doen we dat als gehele parochie samen: dit jaar in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek. In het rooster achterin dit nummer van Lieve Hemel vindt u een overzicht van alle vieringen in de Goede Week. U bent van harte welkom!

Pastor Henny Spooren-Schaart



Liturgisch rooster april t/m juni 2019

31 Maart - 4e Zondag van de Veertigdagentijd Week 14

Zon 31 Mrt	9:30	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Henny Spooren
	9:30	H. Moeder Gods	Communieviering	Ed de Kever
	11:00	H. Martinus	Communieviering (Familieviering)	Henny Spooren
Din 2 Apr	9:00	OLV Altijdurende Bijstand	Gebedsviering	Parochianen
	9:00	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Henny Spooren
Don 4 Apr	9:00	H. Martinus	Communieviering	Ed de Kever
Vrij 5 Apr	9:00	H. Moeder Gods	Gebedsviering	Han Geppaart

7 April - 5e Zondag van de Veertigdagentijd Week 15

Zon 7 Apr	9:30	OLV ten Hemelopneming	Eucharistieviering	Team
			Presentatieviering	Ben Hendriksen
	9:30	H. Moeder Gods	Geen viering	
	11:00	H. Martinus	Geen viering	
Din 9 Apr	9:00	OLV Altijdurende Bijstand	Communieviering	Han Geppaart
	9:00	OLV ten Hemelopneming	Gebedsviering	Parochianen
Don 11 Apr	9:00	H. Martinus	Gebedsviering	Parochianen

14 April - Palmzondag Week 16

Zon 14 Apr	9:30	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Han Geppaart
Palmpasen		OLV ten Hemelopneming	Doopviering	Han Geppaart
	9:30	H. Moeder Gods	Eucharistieviering	Heinz Baart
	11:00	H. Martinus	Eucharistieviering	Heinz Baart / Ben Hendriksen
Din 16 Apr	9:00	OLV Altijdurende bijstand	Gebedsviering	Parochianen
	9:00	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Han Geppaart
Don 18 Apr	19:00	OLV ten Hemelopneming	Eucharistieviering	Paul/Han/Henny/Ben Hendriksen
Vrij 19 Apr	15:00	H. Martinus	Kruisweg voor kinderen	Han Geppaart
	15:00	OLV ten Hemelopneming	Kruisweg	Henny Spooren
	19:00	OLV ten Hemelopneming	Gebedsviering	Han/Henny

Zaterdag 20 April - Stille Zaterdag

Zat 20 Apr	16:00	H. Martinus	Peuter-/kleuterviering	Han Geppaart
	19:00	H. Moeder Gods	Communieviering (Familieviering)	Henny Spooren
	21:00	OLV ten Hemelopneming	Paaswake	Paul/Henny/Han/Ben

Zondag 21 April - Pasen Week 17

Zon 21 Apr	9:30	OLV ten Hemelopneming	Eucharistieviering	Fons Burm + Han Geppaart
	9:30	H. Moeder Gods	Eucharistieviering	Paul Heye + Ben Hendriksen
	11:00	H. Martinus	Eucharistieviering	Paul Heye + Ben Hendriksen
Din 23 Apr	9:00	OLV Altijdurende Bijstand	Geen Viering	
	9:00	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Henny Spooren
Don 25 Apr	9:00	H. Martinus	Communieviering	Han Geppaart

Zondag 28 April - 2e Zondag van Pasen Week 18

Zon 28 Apr	9:30	OLV ten Hemelopneming	Eucharistieviering	Fons Burm
	9:30	H. Moeder Gods	Communieviering	Ben Hendriksen
	11:00	H. Martinus	Communieviering	Ben Hendriksen
Dins 30 Apr	9:00	OLV Altijdurende Bijstand	Gebedsviering	Parochianen
	9:00	OLV ten Hemelopneming	Gebedsviering	Parochianen

28 April - 2e zondag van Pasen (beloken Pasen)					Week 18
Don 2 Mei	9:00	H. Martinus	Communieviering	Ed de Kever	
Vrij 3 Mei	9:00	H. Moeder Gods	Gebedsviering	Vincent Schoenmakers	
Zat 4 Mei	19:00	OLV ten Hemelopneming	Dodenherdenking	E. Quaak/H. Spooren	
5 Mei - 3e zondag van Pasen					Week 19
Zon 5 Mei	9:30	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Henny Spooren	
	9:30	H. Moeder Gods	Eucharistieviering	Vincent Schoenmakers	
	11:00	H. Martinus	Eucharistieviering	Vincent Schoenmakers	
Din 7 Mei	9:00	OLV Altijddurende bijstand	Gebedsviering	Parochianen	
	9:00	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Henny Spooren	
Don 9 Mei	9:00	H. Martinus	Gebedsviering	Parochianen	
Zat 11 Mei	10:00	H. Martinus	Eucharistieviering Eerste Communie	Henny Spooren/Paul Heye	
12 Mei - 4e zondag van Pasen					Week 20
Zon 12 Mei	9:30	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Parochianen	
	10:00	H. Martinus	Eucharistieviering Eerste Communie	Henny Spooren/Paul H	
	12:00	H. Moeder Gods	Eucharistieviering Eerste Communie	Henny Spooren / Paul H	
Din 14 Mei	9:00	OLV Altijddurende bijstand	Communieviering	Han Geppaart	
	9:00	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Ben Hendriksen	
Don 16 Mei	9:00	H. Martinus	Communieviering	Han Geppaart	
19 Mei - 5e zondag van Pasen					Week 21
Zon 19 Mei	10:00	OLV ten Hemelopneming	Eucharistieviering Eerste Communie	Henny Spooren/Paul H	
	9:30	H. Moeder Gods	Communieviering	Han Geppaart	
	11:00	H. Martinus	Communieviering Dooptieviering	Han Geppaart Henny Spooren	
Din 21 Mei	9:00	OLV Altijddurende Bijstand	Gebedsviering	Parochianen	
	9:00	OLV ten Hemelopneming	Gebedsviering	Parochianen	
Don 23 Mei	9:00	H. Martinus	Gebedsviering	Parochianen	
26 Mei - 6e zondag van Pasen					Week 22
Zon 26 Mei	9:30	OLV ten Hemelopneming	Eucharistieviering	Fons Burm	
	9:30	H. Moeder Gods	Communieviering	Ben Hendriksen	
	10:00	Johanneskerk	Oecumenische viering	SaskiavM/Han Geppaart	
Din 28 Mei	9:00	OLV Altijddurende Bijstand	Eucharistieviering	Team	
	9:00	OLV ten Hemelopneming	Eucharistieviering	George Dirven	
Don 30 Mei	10:00	H. Martinus	Eucharistieviering Hemelvaart	Paul Heye	
2 Juni - 7e zondag van Pasen					Week 23
Zon 2 Juni	9:30	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Han Geppaart	
	9:30	H. Moeder Gods	Eucharistieviering	Paul Heye	
	11:00	H. Martinus	Eucharistieviering	Paul Heye	
Din 4 Juni	9:00	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Ben Hendriksen	
Don 6 Juni	9:00	H. Martinus	Communieviering	Ed de Kever	
Vrij 7 Juni	9:00	H. Moeder Gods	Gebedsviering	Vincent Schoenmakers	

9 Juni - Pinksteren					Week 24
Zon 9 Juni	9:30	OLV ten Hemelopneming	Eucharistieviering Pinksteren	Fons Burm	
	9:30	H. Moeder Gods	Eucharistieviering Pinksteren	Paul Heye	
	11.00	H. Martinus	Oecumenische Viering Pinksteren	Saskia van M/Henny S/ Ben Hendriksen	
Din 11 Juni	9:00	OLV ten Hemelopneming	Gebedsviering	Parochianen	
Don 13 Juni	9:00	H. Martinus	Gebedsviering	Parochianen	
16 Juni - Feest van de H. Drie-Eenheid					Week 25
Zon 16 Juni	9:30	OLV ten Hemelopneming	Communieviering Slotviering	Henny Spooren	
	9:30	H. Moeder Gods	Communieviering	Ben Hendriksen	
	11:00	H. Martinus	Communieviering	Ben Hendriksen	
Din 18 Juni	9:00	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Han Geppaart	
Don 20 Juni	9:00	H. Martinus	Communieviering	Han Geppaart	
23 Juni - Sacramentsdag					Week 26
Zon 23 Juni	9:30	OLV ten Hemelopneming	Eucharistieviering	Fons Burm	
	9:30	H. Moeder Gods	Communieviering	Han Geppaart	
	11:00	H. Martinus	Communieviering Slotviering	Han Geppaart	
Din 25 Juni	9:00	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Henny Spooren	
Don 27 Juni	10:00	H. Martinus	Gebedsviering	Parochianen	
30 Juni - 13e zondag door het jaar					Week 27
Zon 30 Jun	9.30	OLV ten Hemelopneming	Communieviering	Ben Hendriksen	
		OLV ten Hemelopneming	Dooptviering	Ben Hendriksen	
	9:30	H. Moeder Gods	Eucharistieviering	Vincent Schoenmakers	
	11:00	H. Martinus	Eucharistieviering	Vincent Schoenmakers	

Ceciliakoor

Dameskoor Cecilia heeft 26 leden. Enkele leden zijn al meer dan 30 jaar lid.

Wij zingen hoofdzakelijk tijdens uitvaarten, jubilea en ook regelmatig bij een zondagsdienst.

Onze organist, Paul Henken, is al meer dan 25 jaar onze vaste kracht. Sinds enige tijd is Wout Kwakernaat onze dirigent.

Wij repeteren op woensdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur, om de 14 dagen.

Natuurlijk hebben wij ook een pauze, zodat we gezellig kunnen bijkletsen.

Ben je geïnteresseerd? Kom gerust eens luisteren. Je bent van harte welkom.

Informatie:

Jo Quaijtaal - tel. 076-54132555/06-30263317

Joline Franken - tel. 06-81459852

Gedoopt

9 december 2018	Roos Lamers
9 december 2018	Mila Verbaarschott
13 januari 2019	Joep van Kesteren
17 februari 2019	Mads van Haperen
17 februari 2019	Lucas Pluk
17 februari 2019	Suus Theewes
17 maart 2019	Johannes Nuyten
17 maart 2019	Mason van Herwaarde
17 maart 2019	Bram van Rijckvorssel
17 maart 2019	Livino Rommens
17 maart 2019	Elisa Verschuren

Overleden

24 november 2018	Anny Beesems
2 december 2018	Rien de Jongh
20 december 2018	Joyce van der Westen-Prins
24 december 2018	Koos Vermeeren
6 januari 2019	Jo Hansen-Rommers
14 januari 2019	Maria van Beek-Machielsen
24 januari 2019	Piet Schalk
24 februari 2019	Netje van Baal-Martens
3 maart 2019	Ward Herremans
6 maart 2019	Annie van den Broek-Machielsen
12 maart 2019	Corrie Smans-van Gennip

Pastoresteam H. Maria Magdalenaparochie



van links naar rechts op de foto:

pastoraal werkster Henny Spooren-Schaart, pastoraal werker Han Geppaart, pastoor Vincent Schoenmakers en teamassistente Karin Lange

Informatie ABC

Doopsel en Huwelijk

Informatie en opgeven via het algemene secretariaat van de parochie.

Misintentie

Wanneer u wilt dat er tijdens een viering gebeden wordt voor een dierbare die gestorven is, of uit dankbaarheid of voor een speciale intentie, kunt u dit opgeven bij het secretariaat van de kerk.

Kosten misintentie: € 10,50.

Parochiebijdrage 2019

Onze parochies ontvangen geen subsidie. Het zijn de parochianen zelf die met hun bijdragen alle kosten voor het pastorale werk, activiteiten, vieringen en het onderhoud van onze kerkgebouwen financieren.

Het bisdom van Breda geeft een advies omtrent de hoogte van de jaarlijkse bijdrage: 1% van het jaarlijkse netto inkomen met een minimum bedrag van € 120. U kunt dit ook in termijnen betalen.

Wanneer u dit minimum bedrag (of meer) betaalt aan onze parochie bent u vrijgesteld van bijdragen voor Doopsel, Eerste Communie of Vormsel en kunnen er kortingen gegeven worden voor een huwelijks- of uitvaartdienst. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het bisdom Breda. Voor meer informatie over deze korting kunt u contact opnemen met de parochie.

De kosten voor een huwelijks- of uitvaartdienst zijn € 598 (wanneer er onvoldoende bijdrage wordt betaald). Een kerkelijke dienst in het crematorium zonder voorafgaande kerkelijke dienst kost € 398. Voor een jubileumviering zijn de kosten € 300.

Parochiebijdrage - Bankrekeningnummers

- Prinsenbeek (OLV ten Hemelopneming)
Rabobank NL69 RABO 0142505005
- Princenhage (H. Martinus)
Rabobank NL62 RABO 0142 4570 19
Postbank NL10 INGB 0002 3157 15

- Effen (H. Moeder Gods)
Rabobank NI44 RABO 0142 4041 87
- Heuvel (OLV van Altijdurende Bijstand)
Rabobank NL66 RABO 0142 4041 79
Postbank NL35 INGB 0001 1296 34 23

Pastores

U kunt altijd een persoonlijk gesprek vragen met een van de pastores. Contact via het algemene secretariaat.

Secretariaten en openingstijden

- Algemeen secretariaat en Prinsenbeek
Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek
Tel: 076 541 2231
E-mail: info@parochiemariamagdalen.nl
Elke morgen door de week geopend van 9.00 tot 11.30 uur.
- Martinus Princenhage
Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda
Tel: 076 5213873
Elke morgen door de week geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
- Effen, Effenseweg 3, 4813 RA Breda
Tel: 076 5212825
Op vrijdag geopend van 9.00 tot 11.00 uur.
- Heuvel, Mgr.Nolensplein 10, 4812 JC Breda
Van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 11.30 uur.

Uitvaart

Bij een overlijden raden wij aan om daarvan meteen de uitvaartonderneming in kennis te stellen. De uitvaartonderneming neemt dan zo snel mogelijk contact op met de pastor die dienst heeft.

Ziekenzalving en ziekenzegening

Wanneer een stervende bediend wilt worden, of bij andere dringende zaken, kunt u altijd contact opnemen met het speciaal daarvoor ingestelde telefoonnummer:

Tel. 06 14 96 21 11



PASEN



KIK

Mevrouw Bontje is druk met de paasschoonmaak. Ze heeft de buitendeur op een kier laten staan en Kikker hoort daar kabaal: gekakel, gekwetter! Op het kerkplein staat een enorme massa kippen. Ze zien er flodderig en moe uit. 'Kläär mee!' roepen ze door elkaar, 'Kläär mee!' en 'Stáken!'. Voorop gaat een oude hen, die met haar snavel de deur openduwft. 'Waar komen jullie allemaal vandaan?!' vraagt Kikker verbaasd. 'Van boer Groeneveld!' roept ze. 'Ik ben Mies en ik eis ASIEL in deze kerk voor al mijn zusters! En graan! En water. Wij staken!' Kikker schrikt. Asiel? Mies wurmt zich door de opening en al gauw komen de zusters achter haar aan. Tien, twintig, honderd, ontelbaar veel magere kippen zwermen de kerk in. 'Kläär mee! Stáken!' tokken ze.



Natuurlijk komen mevrouw Bontje en de pastoor op de herrie af. Zij verstaan geen kips, maar Kikker wel. Hij hoort dat de kippen voor Pasen zóveel eieren moeten leggen dat ze uitgeput zijn. Ze zijn boos op de boer. Ze hebben honger. Daar weten de muizen wel raad mee! Ze rollen trommels vol koekjes de kerk in. Als de kippen allemaal dik tevreden onder de banken zitten, komt de pastoor binnen met boer Groeneveld erachteraan. De boer belooft beter voor de kippen te zorgen. En tja, dan worden ze weer naar de boerderij gebracht. Kikker zwaait ze uit. En mevrouw Bontje? Die komt nu bij het schoonmaken op de gekste plekken kakelverse eitjes tegen!



Paasversje



De Israëlieten, als slaven aan 't sloven, raakten wanhopig en riepen naar boven: 'Help ons! Zie onze ellende, Heer! Help ons, bevrijd ons, we kunnen niet meer!'

De dappere Mozes, voorop in de rij, stond óp tegen farao en kreeg het volk vrij. Zo trokken ze dwars door woestijn, wind en weer naar een betere toekomst, beloofd door de Heer!

Paaspuzzel

Vul de ontbrekende letters in. Je vindt elk woord in het verhaaltje hierboven. Als je de letters goed hebt ingevuld, vormen ze een woord dat hoort bij het versje.



Door de de r komen kippen. De muizen brengen k ekjes.
 K kker kan hen verstaan. De kippen worden teruggebra ht.
 Ze s aken! Ze zijn ui geput!
 Tijdens de sc oonmaak worden hun ei jes gevonden!



Oplossing: uittocht

Uit de Bijbel

God zei: "Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloedig van melk en honing."

Exodus 3,17



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns